



NIEUWSBRIEF
FILOSOFEN-
FONTEIN
JAN 2019

Beste vrienden van Filosofenfontein,

En zo zijn de overgangsfestiviteiten alweer achter de rug, de eerste sneeuw is gevallen en we kunnen een decennium lang uitkijken naar een nieuwe bloedmaan. Dat stemt me weemoedig. Maar wat te zeggen van al dat vrolijk en positief nieuws in deze periodiek? Wij werden gezegend met drie vers geprofeste leken-dominicanen! Zij konden echter niet voorkomen dat een vrouw werd uitgeroepen tot „Vroomste mens ter wereld“. En hoe! We brengen een bezoek aan drie fijne mensen die vroeger niet uit onze kapel waren weg te slaan. Zij maken er het beste van in het woonzorgcentrum en zijn niet om goed raad verlegen. En als u liever thee drinkt dan koffie vindt u in dit blad ongetwijfeld inspiratie om uw leven wat meer te ritmeren. Kwestie van een burn-out voor te blijven. Franciscus (de paus, niet de met dieren converserende heilige) is alvast erg enthousiast over de Draggers en de Wachters die willen zorgen voor mensen in onze gemeenschap die het moeilijk hebben. Net als de Stichting Hubi & Vinciane een mooi initiatief.

Raad eens waarom ik niet op Facebook zit?

uw redacteur, Geert Moons



één



Foto's: Lieve Buerman

Verbintenisviering lekendominicanen 8 augustus 2018

Je waant je in een schilderachtig wit dorpje zoals Torn NL maar we zijn wel degelijk in Knokke waar we willen getuigen zijn van het engagement van Jef, Jan en Hendrik tot lekendominicaan. In processie komen ze naar voor. Ze zijn met 14 en komen uit heel Vlaanderen. In een stampvolle kerk wordt er zo uitbundig gezongen dat ik bang ben dat het plafond op mijn kop zal neerkomen.

Wat bezielt hen toch om dit engagement aan te gaan?

Uit de preek van Marcel blijven enkele zinnestukjes hangen...

“...Het is mij pas de laatste jaren scherp duidelijk geworden hoe deze zorgeloze blijheid [van de Dominicanen] samenhangt met de theologische visie van de eerste grote figuren van de orde. In hun visie wordt heel de aarde en ieder mens afzonderlijk gedragen door de zich immer gevende God. Hij is daar altijd en in alle omstandigheden, dikwijls alleen maar als Stilte of ongrijpbare Openheid, soms als Roepende om gerechtigheid....”



... Deze zorgeloze en liefdevolle identiteit mogen we doorgeven aan mensen van vandaag. En jullie worden opgeroepen om elk vanuit zijn of haar leven, elk met zijn eigen gaven die boodschap voor te leven en ze door te geven. Precies omdat onze tijd zo'n grote behoefte heeft aan deze fundamentele geborgenheid die vraagt om verwoord te worden, daarom roep ik jullie op om hier vandaag uw verbondenheid met de orde uit te spreken.”

twee



“En Marche” zei Marcel en dat wensen wij jullie ook!

We houden jullie natuurlijk in de gaten...

Na deze bijzondere viering werd ons een uitgebreide receptie aangeboden met de zon als getuige! Om wat af te koelen zijn we nog gaan pootje baden in zee. We besloten onze dag op een terras op de dijk van Knokke. Ook in de glans van deze luxebadstad bleven onze gesprekken intens en verbindend. “En marche” is ook onze boodschap!

En route...naar huis, want de zon ging al onder!

Anne-Lieze Albregts

Verslag viering lekendominicanen in FF op zondag 14 oktober 2018



Na een plechtige viering van onze lekendominicanen in Knokke (zie vorig artikel) gingen drie van hen uit onze eigen gemeenschap voor op zondag 14 oktober.

Jef Schoenaerts, Jan De Graeuwe en Hendrik Van Moorter.

Dominicus gaf zijn medebroeders op hun tocht een bijbel, een mes en een bedelstok mee. Het was ook ons cadeau aan deze mannen met een vriendelijke maar duidelijke opdracht: bedel geld bij elkaar en deel het uit aan hen die het nodig hebben.

Dat hebben ze gedaan. Wij kregen niets!

Onder een stralende oktoberzon hebben wij nog een glas gedronken en geklonken op het welslagen van hun roeping. Dat ze het mogen volhouden!

Anne-Lieze Albregts

drie



Foto's: Lieve Buerman

Interview met kapelgangers op rust

In een rusthuis mag je eindelijk rusten!

Eenmaal als je de drempel van een rusthuis overgaat, kom je in een andere wereld terecht. Een wereld op twee sporen. Twee verschillende vormen van tijd beleven. Een wereld op wieltjes! In de grote en lange gangen kom je poetskarren, linnenkarren en maaltijdkarren tegen en daartussen in een heel ander ritme de rollators en rolstoelen.

Maar het is vooral de stilte die ons, journalisten van de nieuwsbrief, opvalt.

We willen graag de verhalen horen van onze drie vrienden uit de kapelgemeenschap. En die verhalen krijgen wij! We worden heel goed onthaald door Celine, Roger en Mia.

CELINE CRABE

Celine ligt te rusten in haar comfortabele relaxzetel als we de kamer van het RVT waar ze nu verblijft binnenkomen. Ze is blij ons te zien en legt meteen de connectie met Filosofenfontein. Dit roept bij haar zichtbaar mooie herinneringen op. Celine was er een dienstige Marta en een uitstekende rijstap-bereidster op de feesten. Zij verzorgde ook de bloemen op het altaar. Die moesten er elke week anders uitzien.

Uit wat ze vertelt blijkt met hoeveel liefde ze dat deed.

Toen Celine evenwichtsstoornissen kreeg en minder goed te been was had ze te veel hulp nodig om nog langer thuis te kunnen blijven. In het begin was de aanpassing aan het RVT niet gemakkelijk maar nu is ze tevreden met de zorg die ze er krijgt. Daar horen onder andere relaxerende massages bij waar ze kan van genieten. Omdat ze zich nog enkel kan verplaatsen in een rolstoel maakt dit haar natuurlijk meer afhankelijk van anderen en dat is niet altijd gemakkelijk. Celine aanvaardt het leven zoals het zich aandient bij het ouder worden: een proces van voortdurend loslaten. Zij verkiest te focussen op het positieve: ze ziet beter dan vroeger, hoort nog goed en de kinderen en kleinkinderen komen regelmatig op bezoek. 'Ik kan nog altijd goed van mijn theater maken', zegt ze met een guitig gezicht. Haar echtgenoot Roger heeft een kamer op de verdieping boven haar en zij ziet hem dagelijks. We vragen haar welke boodschap ze aan de mensen van Filosofenfontein wil meegeven.

„Dat ze moeten goed bij elkander blijven“

Als we vertrekken drukt ze ons op het hart dat we aan iedereen in Filosofenfontein veel groeten moeten doen.

ROGER VAN DEN BOSCH

Hoewel ze in hetzelfde RVT verblijven, ziet de kamer van Roger er heel anders uit: sober, enkel het essentiële. We bespeuren geen enkel wijnvoorraadje. 'Ik drink nu meer water dan wijn'. Wijn maken veronderstelt veel kennis.



Ik heb meerdere prijzen behaald.', zegt Roger met een mengsel van fierheid en nostalgie. Als we hem eraan herinneren hoeveel wijn hij aan de gemeenschap van Filosofenfontein geschonken heeft, reageert hij daarop alsof het de vanzelfsprekendste zaak van de wereld was. Roger heeft er nog altijd veel behoefte aan om actief te zijn en zijn ding te doen op zijn manier. Dit is niet altijd gemakkelijk in een RVT waar alles strak georganiseerd is. Hij mist ook zijn tuin. 'Het leven is wat het is, alles verandert, niets blijft. We moeten het aanvaarden.', zucht hij. 'Lukt dat?', vragen we. In zijn antwoord klinkt berusting: 'We zitten nu in een andere stroom van leven. 't Is niet altijd zo plezant tussen al die vrouwen...'



De boodschap van Roger aan de mensen van Filosofenfontein is: 'Tracht het te aanvaarden zoals het is.' Met die wijze woorden neemt hij afscheid van ons.

MIA COOL

Mia ligt op haar divan de krant te lezen als we haar gezellige kamer binnenkomen. Hoewel ze nog niet zo lang geleden 90 jaar is geworden heeft ze niet de minste last om van lig- naar zitpositie te komen! Ze vindt de Wingerd een prima RVT, is er graag en zegt dat ze geen suggesties heeft betreffende wat er beter zou kunnen. Ze heeft een goed contact met haar tafelenoten, waarmee ze soms interessante gesprekken kan voeren.



Ze maakt tweemaal daags een wandelingetje in de tuin van het RVT. Er zijn veel activiteiten waaraan ze zou kunnen deelnemen maar daar heeft ze weinig behoefte aan. Hoewel ze niet het verlangen heeft om alleen te zijn, past ze zich wel gemakkelijk aan het alleen zijn aan. Ze spreekt nog veel over André die ze erg mist. Ook de gemeenschap van Filosofenfontein. Toch probeert ze zoveel mogelijk in het nu te leven. Ze berust in de situatie zoals ze zich nu voordoet. Ze apprecieert heel erg de steun van haar dochter Geert, haar partner Els en van de kleinkinderen en vrienden.

Haar boodschap voor Filosofenfontein: Doe verder zoals jullie al jaren bezig zijn. Verzorg niet alleen de vieringen maar ook de relaties tussen de mensen.

Wij, nepjournalisten van een zekere leeftijd (!) hebben veel deugd gehad aan deze bezoeken. De drempel om een rusthuis binnen te gaan en er eventueel ook te gaan wonen, werd een stukje lager. De band van onze vrienden met de kapelgemeenschap blijft heel sterk. We nemen hen mee in ons hart en ons bidden en zingen op zondag!

Ritmeren van het leven



Ritmeren van het leven

Vorig jaar startte op Filosofenfontein een nieuw initiatief onder de noemer “Ritmeren van het leven”. De bedoeling was het vormen van een virtuele gemeenschap die de deelnemers zou sterken om meditatie te integreren in hun dagelijks leven. Kennis maken met de manier waarop elk van hen dit in de praktijk effectief doet, gaf meteen een beeld van de veelvormigheid van meditatie en van de mate van vrijheid die elk voor zich kan inbouwen in de eigen methode.

Een evaluatie bracht ons tot enige vernieuwing voor het tweede jaar.

De bedoeling en de basisprincipes blijven waardevol en daarom onveranderd.

Vanaf nu komen wij wel elke maand bij elkaar omdat het frequenter “elkaar zien” in de realiteit helpt om van meditatie een regelmatige praktijk te maken.

De meditatiesessies gaan vanaf nu door op elke 3de zondag van de maand, telkens van 8.55 u. tot 9.45 u. in Filosofenfontein. De eerste sessie vond plaats op 16 december 2018.

Elke deelnemer kan als hij of zij dat verkiest, een meditatie leiden volgens eigen inspiratie.

Dat kan a.d.h.v. een tekst, een psalm of in zinnen verlopen. Ook een wandel-meditatie op het domein behoort tot de mogelijkheden.

Als u wil deelnemen of op de hoogte wil blijven, geef dan uw naam op aan:

Ria Verschueren riaversch@gmail.com

Voor meer info kan u kijken op de website van

Filosofenfontein www.filosofenfontein.be

Klik onderaan rechts op de homepage op het item “Ritmeren van het leven”.

In de achterliggende toelichting vind je heel wat inhoudelijke en methodische ondersteuning voor je meditatie.

Ria Verschueren

zes

Wat meditatie nu voor mij betekent...

De mantra leidt mij binnen
in een zee van stilte.

Daar vind ik diepe rust en
connectie met wie ik in wezen ben.
Heel geleidelijk verandert hierdoor
mijn perspectief op de werkelijkheid.

Het is niet altijd zo geweest.
Het heeft volharding gekost,
veel volharding.
En het goede gezelschap van mensen
die dezelfde weg hadden gekozen.

Patte Hardt

Onderlinge dienstbaarheid in Filosofenfontein

Tijdens de vorige denkdag werd onze aandacht gevraagd voor personen die in onze gemeenschap door ouderdom of ziekte tijdelijk of definitief hebben moeten afhaken. Daarom werd na de kerstviering aan hen een wenskaart gestuurd, wat door hen erg werd gewaardeerd. Daarnaast zijn er al leden van onze gemeenschap die geregeld op bezoek gaan naar wie hier vroeger kwam.

Met de kerngroep werd overlegd om deze zorg systematischer in te zetten voor wie dreigt vergeten te worden. We noemen het 'onderlinge dienstbaarheid' met dragers en wachters:

,Dragers': zijn leden van de gemeenschap die worden aangesproken of zich aanmelden om een persoon of gezin ter harte te nemen. Deze drager wordt aanspreekpunt enerzijds voor wie

hulp nodig heeft en anderzijds voor leden van de gemeenschap die bekommerd zijn voor de betreffende persoon of gezin.

,Wachters': zijn de mensen die zorgen voor de coördinatie. Zij staan er voor in dat er aandacht is en blijft voor wie uitvalt. Zij zoeken dan een drager die nauwe banden heeft met die persoon, neemt er contact mee op en zoekt eventueel mededragers.

De eerste christenen duiden hiervoor (zeven) 'viri probati' aan (wijze en praktisch ingestelde mannen). Omdat die in FF niet direct voorhanden zijn, heeft de kerngroep beslist om twee vrouwen aan te stellen. De twee wachters zijn:

Anne-Lieze Albrechts: a.albrechts@telenet.be tel. 016/49 03 14

Griet Vanden Berghe: perquy@yucom.be tel. 016/40 65 29

Bij één van hen kan je voortaan terecht om:

- te signaleren wanneer iemand uit de boot valt en of je eventueel zelf de 'drager' wil zijn
- te laten weten of je bereid bent om de zorg voor iemand op te nemen
- voor jezelf (dit is voor alleenstaanden van belang) aan te geven, wie kan gecontacteerd worden, wanneer je voor een korte of langere periode niet (meer) naar Filosofenfontein kan komen.

Er volgt later nog een bijeenkomst met (kandidaat-)'dragern', waar over de concrete aanpak verder wordt nagedacht o.m. over belangrijke uitgangspunten zoals: discretie, niet opdringen en al dan niet aandacht voor personen buiten de gemeenschap, aangebracht door een kapelganger.



Jacques Perquy

zeven

BENIN - HUBI & VINCIANE

Tijdens een Aperitief Mondial van zondag 15 april 2018 stelde de wereldgroep de Stichting Hubi & Vinciane voor, die al meer dan dertig jaar actief is in Benin. Via deze weg bieden we de mogelijkheid verder op de hoogte gehouden te worden van de recente evolutie, lopende projecten en gerealiseerde activiteiten van de Stichting.



Even ter herinnering :

De Stichting Hubi & Vinciane streeft een integrale benadering van ontwikkeling na en ondersteunt daarom streekontwikkeling van de regio Parakou-N'dali met projecten in de gezondheidszorg, onderwijs en ondernemerschap, met focus op landbouw en voedselvoorziening. De Stichting is opgericht in 1982 ter nagedachtenis van het jonge koppel Dr. Hubi (Hubert) Adriaens, (geneesheer-directeur in een brousseziekenhuis in Papané) en zijn verloofde Vinciane Van Assche die er les gaf in een college. Ze waren afkomstig uit het Leuvense en kwamen beiden om het leven tijdens een terugreis naar België.

De droom van dit koppel: een betere wereld voor iedereen! Zo bereiken de projecten vandaag bijna een half miljoen inwoners, meer dan 5000 leerlingen en meer dan 100 landbouwgezinnen. 96% van alle fondsen gaat rechtstreeks naar Benin.

Dit is allemaal te danken aan talrijke sympathisanten en partners, kaderend in diverse vormen van duurzame samenwerking, zowel in Benin als in België. Het betreft partnerorganisaties die niet alleen werkzaam zijn op lokaal niveau, maar ook op regionaal en nationaal niveau. In het bijzonder met KULeuven heeft de Stichting door de jaren heen nauwe banden ontwikkeld, onder andere via de Leuvense Universitaire Medische Ontwikkelingssamenwerking, beter bekend onder de naam "LUMOS". Professor em. M. Vervenne is inmiddels meerdere jaren Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Stichting Hubi & Vinciane.

Over de recente activiteiten van de Stichting lees je meer op de website:

<https://hubi-vinciane.be/cms/>

Wil je verder op de hoogte gehouden worden? Schrijf je dan vrijblijvend en gratis in op de driemaandelijke, digitale Nieuwsbrief van de Stichting via volgend kanaal :

<https://hubi-vinciane.be/cms/130-2/>

Els Coremans en Jan Degraeuwe

acht





Het Fonteinfeest van 2018

Ieder jaar is 't Fonteinfeest weer terug... zoals immers alle andere feesten... Er is niets nieuws onder de zon, zei Prediker...

Maar toch moeten we voor één keer deze eerbiedwaardige medeauteur van de bijbel tegenspreken en daarom verwijzen we meteen naar een uniek *event* dat plaats vond op de avond van 29 september, met als thema: '**De Vroomste mens ter wereld**'.

En nooit gezien noch gehoord in FF en ver daarbuiten: een vrouw was de verdiende winnares! Lut Saelens behaalde het hoogste aantal punten. Zij mocht dus die grote eer van 'De vroomste mens ter wereld' op haar palmares schrijven. Daarbij kon ze rekenen op de erudiete kennis van een gerespecteerde beschermengel gekozen uit de hoogste regionen van de paters Dominicanen, met name Pater Marcel Braekers. Die avond werd deze geëerde pater nogmaals uitgeroepen tot de meest geliefde persoon van FF.

De twee andere mededingers in de quiz, waarin het er op aankwam om de meeste aflaten te verdienen, waren Jef Schoenaerts en Jan Degraeuwe, zeker geen minderwaardige kandidaten, integendeel. Onlangs legden beiden met nog een groepje anderen in Knokke hun plechtige verbintenis-gelofte af als lekendominicaan. Dat maakte de feestavond in Filosofenfontein dubbel speciaal én spiritueel!

Jef en Jan werden op hun beurt geflankeerd door een hoog gekwalificeerde engel die in geval van nood de 'goede' antwoorden mocht influisteren. Jef koos voor Gerlinde Doyen en Jan voor Sabine van Huffel.





Het hele gebeuren werd voorgezeten door een zéér illustere professor, Ides Nicaise. Onpartijdig en met schalkse humor, verschaftte hij verrassend en boeiend commentaar bij elk onderdeel van de quiz, vooral i.v.m. het al of niet toekennen van verdiende aflaten. Van aflaten gesproken...is er dan toch niets nieuws onder de zon?

De quizmaster Geert Moons, leidde het geheel in goede banen, ze nam haar moeilijke taak nauwgezet ter harte! Gelukkig was er ook nog tijd voor wat afleiding, via 'gezonde' reclame.... Om ook wat jeugdige actie in te lassen deden de choreografen van dit *event* beroep op twee acteurs en talentvolle muzikanten, David en Katrijn Minten. Hun opdracht luidde: de zeven werken van barmhartigheid 'life' en ook woordeloos uitbeelden. Schitterend!

Foto's: Rika van Kersschaever



Op enkele akkefietjes na verliep de voorstelling vlot en probleemloos. Een paar antwoorden, op de met kennis van zaken geprojecteerde beelden en verbanden werden jammer genoeg niet gevonden of heel aarzelend verwoord. Zo dacht een van de kandidaten dat vrouwen troosten een werk van barmhartigheid is, maar hij corrigeerde gelukkig zichzelf en voegde er onmiddellijk aan toe: „Nee, nee, da's voor thuis!“

En dat voorbe-
bekwame
gerechten
buffettafel in
in het vergader-
andere drank
stemming en dreven
in! Aan een groeiend
werd ook ruimschoots
besteed. Een overheerlijk
aangevuld met fijn gebak
desserts, koffie en thee, zijn
dan alleen maar het vermelden
keuken, opruim en afwasploeg
aflaten aan over gehouden.

brengt mij vanzelf bij het begin van de avond en het vele
reidend werk dat door een uitgebreide ploeg
(vrouwen)handen werd uitgevoerd. Alle culinaire
stonden mooi uitgestald op een lange
de kloostergang. Kleurig gedekte tafels
zaaltje, rode en witte wijn en
zorgden voor de feest-
de decibels de hoogte
aantal vegetariërs
aandacht
diner
en
zeker meer
waard. Kortom de hele
hebben er ook heel wat

Maar uiteindelijk had Prediker toch gelijk... Er is niets nieuw onder de zon!
Dat geldt ook voor de jaarlijks terugkerende namiddagwandeling onder de bezielende en kundige leiding van Jan De Smet. In de 'Doode bemde', werden we overgoten door een stralende herfstzon. Die kregen de wandelaars er gratis bij, belangeloos en voor niets!
Bij het begin werden alle aanwezigen hartelijk verwelkomd en aan het einde smartvol uitgewuifd door de sympathieke, joviale en steeds modieus ogende Zuster Simforosa, *a.k.a.* Anne-lieze Albrechts. Zij keerde, opgetogen en met een mooi verhaal over alle verdiende aflaten, diezelfde avond nog terug naar Rome en Paus Franciscus. Een gerespecteerde en goede vriend van Pater Marcel.

Van harte dank aan allen die rechtstreeks en onrechtstreeks, voor of achter de schermen hebben bijgedragen aan het welslagen van dit onvergetelijk Fonteinfeest 2018!

Gonda Mertens

elf

Voorkom in het vieren het **hoesten** met het medicijn van dr. Woesten! Verkrijgbaar onder twee gedaanten: in siroop of in tabletten. Anders wordt het hier straks **'Fluimenfontein'**



ADVERTENTIE

IN MEMORIAM

Vik Doyen °16.07.1942 - + 26.11.2018

Na een korte ziekte is Vik uit onze gemeenschap weggehaald. Vik was een duivel-doet-al in Filosofenfontein: virtuele postbode, website-wachter, koorlid, poetser, tuinier, tekstcorrector, fotograaf,...noem een activiteit en Vik deed mee: enthousiast en met tomeloze inzet.

Hij was er ook al lang en kende eenieder die Filosofenfontein bezoekt, en indien niet, zou Vik niet rusten zolang hij geen naam en (email)adres had vast gekregen.

Hij deed dit allemaal op een bescheiden en verbindende manier. Zijn inzet was zo intens dat hij zo nu en dan uur en tijd uit het oog verloor zodat hij soms als een verstrooide professor overkwam. Een professor die ook in onze gemeenschap heel geliefd was en blijft omwille van zijn heel grote dienstbaarheid.



Jacques Perquy



Lezersbrieven zijn steeds welkom
op: geertmoons@skynet.be

Beste Geert,

Hoewel nog op het werk, kon ik het niet laten om de e-versie van de 10de Fifo-nieuwsbrief te openen...

Schitterend! Het portret en interview van de twee jezuiten, het paneel 'catch up with Jesus'...

Mijn examen-zenuwen zijn weer helemaal ontspannen! Doe zo voort!

Geef je deze klacht door aan de rest van de redactieploeg a.u.b.?

Dank en groetjes,

Ides Nicaise

AANKONDIGINGEN

Op 17 maart is er weer **Aperitief Mondial**: Wouter Vandenhole komt dan spreken over de campagne van Broederlijk Delen.

Het felgesmaakte **„Avondprogramma”** van Filosofenfontein kan u vinden op de website:
www.filosofenfontein.be

twaalf