



NIEUWSBRIEF
FILOSOFEN-
FONTEIN
MEI 2014

Beste vrienden van Filosofenfontein,

4 maanden na de eerste volgt hier reeds de tweede nieuwsbrief met informatie over onze gemeenschap.

Daarin kan je lezen waarom het zo belangrijk is dat we onze handtekening zetten onder de schrijfacties van *Amnesty International*.

De *Wereldgroep* beschrijft zijn activiteiten en roept op om te zoeken naar nieuwe manieren om de socio-politieke problemen in de wereld bespreekbaar te maken.

Verder nodigt een artikel over *Bezielde Verband* uit om naar hun website te surfen en zo nog meer over deze vernieuwingsbeweging te vernemen.

Dichter bij huis dan. Wat zit er in de portefeuille van Fifo? Dat wordt glashelder uitgelegd door Rik voor de *werkgroep financiën*. Een *organigram* toont de structuur van onze gemeenschap in volle ontwikkeling.

Voor je aan de laatste bladzijden komt haal je er best even je agenda bij want het regent uitnodigingen. Het avondprogramma voor seizoen 14/15 staat weer bol van interessante thema's en erudiete sprekers met kennis van zaken, één enkele uitzondering niet te na gesproken. Ook wordt ons jaarlijks Fifo-feest aangekondigd. Tot slot is er een warme oproep om deel te nemen aan het belangrijke KERKBERAAD op 15 juni.

Moge het klokje hiernaast nu een heerlijke zomer inluiden en jullie een mooie vakantie toewensen. Ik sluit mij daar graag bij aan!

uw redacteur,
Geert Moons

één

De Schrijfacties voor Amnesty International in Filosofenfontein

In de gemeenschap van Filosofenfontein worden we uitgenodigd tot maatschappelijk engagement. De oproepen van Amnesty ondersteunen is daar een antwoord op. Nu we bijna 30 jaar deelnemen aan de schrijfacties van Amnesty herbekijken we even waar Amnesty International eigenlijk voor staat.

Toen A.I. in 1962 opkwam tegen de overheid die opposanten monddood wilde maken door hen gevangen te zetten, kreeg ze het publiek onmiddellijk op haar hand. Al wil dit vertrouwen zeker niet beschamen.

Haar doelstellingen zijn nauwkeurig vastgelegd :

- De doodstraf dient afgeschaft. Ze is menonwaardig en rechterlijke dwalingen zijn onherstelbaar.
- De mensenrechten worden ten alle tijde gerespecteerd. Vrije meningsuiting behoort daar onvoorwaardelijk bij.
- Gebruik van geweld wordt nooit aanvaard. Wie geweld gebruikt of propageert, kan niet rekenen op steun van A.I.

A.I. concentreert zich rond een **zesttal sleutelpunten**.

Omdat zij zwak staan in hun verdediging en daardoor dikwijls slachtoffer:

1. Vrouwen, kinderen en minderheden van inboorlingen..
2. Vluchtelingen en asielzoekers.

Omdat het menonwaardig is:

3. Grove martelingen.
4. De doodstraf.

Omdat elke mens recht heeft op respect en in geweten moet kunnen handelen:

5. Gewetensbezwaarden in zover ze geen geweld plegen of propageren..
6. Menselijke waardigheid.

Om dit doel te bereiken richt A.I. zich tot de publieke opinie. Publicaties in de media klagen mistoestanden aan. Daarnaast mobiliseert A.I. de publieke opinie door schrijfacties. De voorbeeld-brieven worden rechtstreeks naar de overheden gestuurd. Regeringen blijken uiterst gevoelig voor een slecht imago. Bij schrijfacties stuurt de overheid in bijna 1 op 3 gevallen haar houding bij en verbetert het lot van de betrokkenen. Cijfermateriaal is uiteraard niet beschikbaar maar zeker is dat de acties ook preventief werken.

Door voorafgaand alle feiten grondig te bestuderen verwierf A.I. de reputatie van onpartijdigheid en grote dossierkennis. Nu wordt A.I. geregeld in consult gevraagd door de Verenigde Naties en regeringen.

Petities tekenen van A.I. is een daad van naastenliefde voor mensen in nood. Het is een daad van democratisch ijveren voor rechtvaardigheid. Het is ook een warme vredewens aan die vereenzaamden die alleen nog op A.I. kunnen rekenen om bescherming.

Jan Desmet

twee



Informatie uit de werkgroep Financiën

In het kader van de uitwerking van een structuur voor de toekomst van de gemeenschap van Filosofenfontein heeft de werkgroep Financiën de financiële situatie van de gemeenschap onderzocht. Op basis van drie jaar boekhoudkundige gegevens werd het volgende vastgesteld:

- De vaste kosten voor de werking van de kapel komen neer op ongeveer € 10000 per jaar.
- De opbrengst van de financiële bijdragen van de mensen op zondag in het mandje bedraagt € 3500 zijnde 36%.
- De rest werd bijgesteld door Marcel en de paters Dominicanen.

Daarbij moet rekening worden gehouden dat in deze berekening geen enkele grote kost is inbegrepen (zoals onderhoud van de gebouwen, huur van de lokalen, of noodzakelijke uitgaven zoals bv. het herstellen van de geluidsinstallatie). Het bevat enkel de kosten voor het verzorgen van de zondagse viering, babysit en verwarming van de kapel.

Daarom heeft de financiële werkgroep een bankrekening geopend waarop de leden van de gemeenschap een maandelijkse storting kunnen doen. Wij denken aan € 10 per maand voor één persoon, € 15 voor een gezin. Meer mag natuurlijk ook! Wij hopen op een deelname van vijftig families. Het is belangrijk te weten dat deze bijdrage enkel zal voldoen om de lopende kosten te dekken. Het mandje blijft even belangrijk als voordien! Dit om sporadische kapelgangers de kans te geven om bij te dragen.

Voor alle grote uitgaven is het de bedoeling om afzonderlijk te zoeken naar financiering. Daarvoor denken wij aan sponsoring en mecenaat. Dit zal worden gestuurd door de werkgroepen, en gecoördineerd door de kerngroep.

Ten slotte hebben wij ook een schatbewaarder aangesteld, die de uitgaven zal beheren. Daardoor ontlasten we Marcel van een rol die hij tot nu vervulde. André Van den Daele heeft aanvaard om die rol te spelen. Dus, voor uitgaven die verband houden met de liturgie en de vieringen, gelieve vanaf nu naar André te stappen om goedkeuring en terugbetaling van uitgaven te bekomen.

drie

Je kan een **bestendige opdracht** zelf aanmaken als je over elektronisch bankieren beschikt, of je kan met het formulier dat u vindt achteraan in de kapel naar uw bank gaan om het op te starten.

Bij het schrijven van dit bericht stond de rekening op € 941, en hebben 31 families reeds een bestendige opdracht of een éénmalige storting verricht. Wij moeten een inspanning doen om het beoogde doel van 50 families te halen! Indien je nog geen bestendige opdracht hebt gemaakt, doe het vandaag nog, het is belangrijk voor de toekomst van Filosofenfontein.

Bedankt!

Rik Nuytten

Rekeningnummer: BE11 7340 3906 5848

op naam van: FIFO Filosofenfontein, Waversebaan 352, B-3001 Heverlee

Mededeling: Bijdrage gemeenschap Filosofenfontein

Filosofenfontein morgen: samen-werken aan een duurzame kerkgemeenschap



vier

Bij de Wereldgroep zitten we niet stil!

Gezien het **aperitief mondial** mensen blijft aantrekken heeft de Wereldgroep in de vasten opnieuw een aperitief mondial georganiseerd om het vastenthema van Broederlijk Delen wat meer toe te lichten. Dit gebeurde aan de hand van drie korte animatiefilmpjes gevolgd door een toelichting door een medewerker van Broederlijk Delen.

Verder organiseerden wij zoals elk jaar een sober ontbijt. Naast de gebruikelijke zelfgemaakte confituur voegde Anne-Lieze er dit jaar zelfs heimelijk een koekje bij als toespijs. Hoewel deze activiteit andere jaren toch een 20-tal mensen bijeenbracht, was de opkomst deze keer veel minder, maar het was wel heel gezellig! De lagere opkomst zet ons ertoe aan om naar andere invalshoeken te zoeken. In onze maandelijkse voorbeden blijven we de aandacht richten op belangrijke thema's uit het wereldgebeuren. Dit wordt zichtbaar door de kerkgemeenschap geapprecieerd.

Momenteel zijn we onze werking van de voorbije jaren aan het evalueren en zoeken we hoe we de aandacht op een aantrekkelijke manier kunnen blijven richten op sociale, politieke en maatschappelijke uitdagingen in de wereld. Dit leidt tot boeiende discussies. Hierbij vinden we het belangrijk dat we ook jongere gezinnen mee aan boord krijgen.

Voorstellen en ideeën zijn hierbij van harte welkom!

Lut Saelens

Bezielid Verband timmert aan binnenkerkelijke vernieuwing

In de Nieuwsbrief van januari kon je een getuigenis lezen van Jan en Mieke Degraeuwe-Verdonck waarin zij aangeven wat hen in Filosofenfontein bekoort en aanspreekt. Hun verhaal kadert in de opstart van "Bezielid Verband". Dat netwerk is eind november 2013 ontstaan als uitloper van een grootschalig wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen dat uitwees hoe veel gelovigen zich steeds meer vervreemd voelen van de officiële Kerk. Gebrek aan overleg met de basis, leken die zich niet ernstig genomen voelen in hun geloofsbeleving, structuren die overwegend klerikaal georganiseerd blijven zelfs bij hervormingen: het zijn slechts

vijf

enkele pijnpunten waarbij heel wat groepen niet langer passief willen wachten op een ommekeer.

Bezielid Verband wil geloofsgemeenschappen en parochies die een eigen plaats zoeken in het veranderende landschap van kerk en spiritualiteit met elkaar in contact brengen. De meest aangewezen weg is door bij elkaar (minstens virtueel) op bezoek te gaan en te beluisteren hoe er stappen worden gezet naar autonomie, hoe nieuwe wegen van liturgie vieren worden uitgetoetst, hoe dienstbaarheid vorm kan krijgen,... Via www.bezielidverband.be kan je zelf rechtstreeks een kijkje nemen. Je kan er ook maandelijks een inspiratietip nalezen (in mei stonden de verkiezingen centraal) waarbij aanzetten worden gegeven hoe geloven relevant kan zijn voor het leven van elke dag en hoe samen kerkvormen daarbij aanstekelijk is.

Bezielid Verband wil een loyale partner zijn in het kerkelijk leven in Vlaanderen en tegelijk initiatieven stimuleren tot vernieuwing van het gelovig denken en vieren. Daarom engageert Filosofenfontein zich heel bewust in dit netwerk. In ons eigen proces "Filosofenfontein morgen" zijn we immers tegelijk benieuwd naar wat andere gemeenschappen ons te leren hebben en willen we hen ook laten delen in onze zoektocht.

Jef Schoenaerts

R.I.P.
Jean-Luc
Dehaene



zes

Avondprogramma Filosofenfontein 2014-2015

- 7 oktober** prof. Olivier Riaudel o.p. over sacramenten (I)
21 oktober prof. Olivier Riaudel o.p. over sacramenten (II)
- 11 november** prof. André Cloots 'Waarom denken wij zoals we denken? De christelijke wortels van de moderniteit' met aandacht voor het boek van Gauchet „*Le désenchantement du monde*“ (I)
- 25 november** prof. André Cloots 'Waarom denken we zoals we denken? De christelijke wortels van de moderniteit' met aandacht voor het boek van Gauchet „*Le désenchantement du monde*“ (II)
- 9 december** Zangavond 'Zingen om de hoop levend te houden'. Kennismaking met allerlei bekende en minder bekende liederen vooral op tekst van H. Oosterhuis en muziek van A. Oomen
- 13 januari** Prof. Roger Burggraeve over het lijden (I)
27 januari Prof. Roger Burggraeve over het lijden (II)
- 10 februari** Prof. Ives De Maeseneer over schuldgevoel, schuld en vergeving.
- 24 februari** Geert Moons ‚God is ook een koersliefhebber‘. Exposé over raakvlakken tussen geloof en wielrennen.
- 24 maart** Arnout Malfliet en Kris Gelaude over de Kruisweg
- 28 april** Geert Kestens over de „*Four Quartets*“ van T.S. Eliot (I)
- 12 mei** Geert Kestens over de „*Four Quartets*“ van T.S. Eliot (II)
? mei Filmavond

In de vastenperiode voorzien we een aantal dinsdagavonden rond 'contemplatieve dialoog'

zeven



Onverwachte hoge gast
op het kerkberaad...

Zondag 15 juni na de viering: KERKBERAAD!

Filosofenfontein is een hechte gemeenschap. Na één proefjaar „Filosofenfontein morgen“ krijg je een overzicht van de stand van zaken. Naast een brok informatie is er tijd en gelegenheid om je mening te geven en vragen te stellen. Tot slot worden bij handopsteking enkele voorstellen gestemd.

Wij hopen op een talrijke opkomst, dus een warme oproep aan leden van Filosofenfontein om die dag aanwezig te zijn en jouw stem te laten horen.

Lees alvast de nieuwe visietekst binnenkort in je mailbox of op de website

www.filosofenfontein.be

Alvast dank voor jullie tijd en betrokkenheid.

Zondag 21 september:
Feest van Filosofenfontein!
met een tentoonstelling
van beeldhouwer
Willy Peeters



acht