



NIEUWSBRIEF  
FILOSOFEN-  
FONTEIN  
MEI 2016

## Beste vrienden van Filosofenfontein,

De tijd vliegt...hier is de nieuwsbrief van mei en het is alweer juni! Komt daar nog eens bij dat de overvloedige regen ons mistroostig maakt en zelfs een ietwat verslagen, en dat treft, want u krijgt er hier drie te lezen!

Eerst een stand van zaken in het Stevia-project, met een uitnodiging voor een benefiet in september. Dan een verslag van de wereldgroep over de wederzijdse ontmoeting met onze moslimvrienden.

En tenslotte is er nog de vruchtbare „Denkdag“ geweest, een welgekomen afwisseling met de overactieve doedagen van ons, aardse stervelingen.

Laat het klokje hiernaast nu klinken in hemelse samenzang met de gelijkzwevend besnaarde قلوب om de zomer in te luiden: „God, het is ok, de natuur heeft nu heus wel water genoeg gehad!“

uw redacteur, Geert Moons



## Vastenactie 2016

De vastenactie 2016 van de Filosofenfontein voor het Steviaproject in Rwanda bracht 3035 euro op. Met dit geld werd onder meer de arbeiders betaald die de stekken in de kweekbedden uitplantten op de akkers. Ondertussen worden er al 40 hectaren bewerkt, maar men heeft 100 hectaren ter beschikking. Voor het uitplanten werkten Burundese vluchtelingen samen met de dorpsbewoners om op die manier de integratie te bevorderen. Hun loon (2000 frank of 2 euro voor een dag en 1 euro voor een halve dag) werd op een rekening gestort. In Rwanda heeft iedereen een bankrekening waarop lonen gestort worden en waar men pas geld van af kan halen als beide echtgenoten een handtekening plaatsen. Dit om te verhinderen dat de man het gaat opdrinken. De levensstandaard van de arbeiders verbeterde hierdoor. Rosette een Burundese vrouw die in de plantage meegewerkt had, zegde bijvoorbeeld dat ze dolgelukkig was omdat ze met dit salaris “nu af en toe vlees kan kopen voor haar kinderen”.



Het hele Steviaproject is in september vorig jaar kunnen starten door een belangrijke bijdrage van Filosofenfontein met de opbrengst van de vastenactie 2015 en van het benefietconcert dat de Wereldgroep in Pavo organiseerde. De firma Easykit van Rotselaar, die principieel een deel van hun jaarwinst investeert in derde wereldprojecten, vulde dit bedrag aan. Na de oogst van juli zou het Steviaproject zelfbedruipend en winstgevend moeten zijn. De doelstelling is om met deze winsten het hele AHD- project voor de beroepsopleiding van straatkinderen (Action Humanitaire contre la Délinquance) te financieren zodat AHD niet meer afhankelijk is van giften.

**Herman Wouters**

AHD heeft een rekening bij Via Donbosco waar men giften vanaf 40 euro van de belasting kan aftrekken: BE84 4358 0341 0159 mits vermelding “5129 AHD un toit” Dank!

*twee*



## Verrijkende kennismaking met de moslimgemeenschap.

Wie mensen wil helpen moet eerst een inspanning doen om hun cultuur en achtergrond te begrijpen, om vervolgens respectvol en met begrip met hen om te gaan. Vluchtelingen hebben heel veel achtergelaten en zullen hier zoeken naar een omgeving waarmee ze enigszins vertrouwd zijn. Voor velen zal dit de islam zijn. Daarom heeft Leopold Vansina contact opgenomen met IMSAL (International Muslim Student Association Leuven).

Zaterdagmiddag 30 januari werden we uitgenodigd in de moskee in de Rijschoolstraat. Wij werden er zeer hartelijk ontvangen. Wij kregen in de inleiding over de Islam te horen dat er vijf belangrijke zuilen zijn: de geloofsbelijdenis ("er is geen andere god dan Allah en Mohammed is zijn profeet"), de rituele gebeden, het geven van aalmoezen, het vasten tijdens ramadan, de pelgrimstocht naar Mekka. Deze zuilen worden al vroeg onderwezen. In het weekend volgen de kinderen aan de Koranschool twee maal vier uren les. Dat vraagt niet alleen veel inzet van de kinderen zelf maar zegt ook iets over de diepe liefde van de ouders voor de Koran. Het Arabisch is telkens een belangrijke verbinding en herkenning.

Ook mochten wij bij het middaggebed aanwezig zijn. Wat daarbij veel indruk op mij heeft gemaakt was het nauw aansluitend naast elkaar knielen, eerbiedig bidden, soera's reciteren, als één lichaam. En dat wanneer één lichaam lijdt, alle leden meelijden. Samen meeleven met elkaar betekent je blijdschap delen, maar ook elkaar troosten, bijstaan en samen naar een oplossing zoeken. En daarom is het samenkomen in de moskee zo belangrijk. Je ziet elkaar vijf keer op één dag (!), zeven dagen op zeven. Dat is dicht bij elkaar leven maar ook de religie betrekken op al je bezigheden. Dat gaat heel diep, omdat de religie deel uitmaakt van je dagelijks bestaan. Wij kunnen daar nog veel van leren. Tijdens de nabespreking was er tijd voor heerlijke muntthee, hapjes en taart.

Op 28 februari kwamen dan een zevental mannen van IMSAL naar de viering in de Filosofenfontein. Wij konden de kennismaking hernieuwen en veel met elkaar spreken tijdens een gezamenlijk ontbijt. Het was fijn om elkaar weer te zien. Wanneer je als moslim in het buitenland verblijft is het belangrijk dat er een moskee in de buurt is waar je naar toe kunt gaan. Ondanks dat je jouw familie mist, zijn de broeders van de moslimgemeenschap toch een 'thuis' in den vreemde.

*drie*

Voor de viering werd nog de kapel bezocht, waar wij alvast de grote lijnen ervan schetsten. Tijdens de viering bleek dat rituelen zoals het naar voren brengen van een kaarsje en de vredeswens zonder veel toelichting aanspraken en meegedaan werden. Tijdens deze viering getuigden leden van de Turkse Hizmet beweging over hun engagement. Ook werd er prachtige muziek gemaakt op een qānūn, die meesterlijk werd bespeeld! En werd er uit de Koran voorgelezen. Tijdens het aperitief mondial na de viering konden we nog uitgebreid kennismaken met Hizmet en IMSAL.

Andere culturen, andere religies: het is een grote verrijking voor ons leven om elkaar beter te leren kennen, begrijpen, respecteren en lief te hebben met behoud van ieders eigenheid.

Interreligieuze viering: hartverwarmend en voor herhaling vatbaar!

Vluchtelingen: van harte welkom!

**Frida van Sijdenborgh  
Jan Degraeuwe**



*vier*

## Fifo-Denktag 30 april 2016

Alle vrienden van Filosofenfontein hadden de weken voordien de gelegenheid gekregen om een lijvige enquête in te vullen over twaalf verschillende thema's. 27 mensen gaven blijk van een gefundeerde mening en hun antwoorden werden met veel zorg in kaart gebracht door Lut Saelens.

Dit vormde dan ook het kader voor de denkdag, waar een 30-tal mensen aan deelnamen en die hartelijk bij aanvang getrakteerd werden op koffie en gebak om de resten van een eventueel ochtendhumeur op te klaren. De organisatie lag in de bekwame handen van Lut Saelens, Anne-Lieze Albrechts, Pol Vansina en Jacqueline De Bruyn. De twaalf thema's waren op borden aangebracht met een bondige toelichting. Alle aanwezigen kregen 5 zelfklevende stippen die geplakt mochten worden bij de thema's naar keuze. Hélaba! 1 stip per thema!



Dan werden de stemmen geteld en onderscheidden zich een viertal werkgroepen die afgezonderd werden om een uurtje samen te brainstormen. In het plenum dat daar op volgde brachten de secretarissen verslag uit, waar de anderen dan mochten op reageren. Hier ontstonden boeiende discussies. Opvallend was de introductie van een nieuw woord "fonteinmens".

Tijdens de gezellige lunch met verorbering van eigen boterhammen werden we getrakteerd op heerlijke huisgemaakte soep van Marleen.

vijf

Na de middag herhaalde zich hetzelfde patroon met andere thema's en anders samengestelde groepen. Het was allemaal erg intens maar ook erg interessant, nuttig en leerrijk. Een hele dag "denken" daar begin je aarzelend aan, toch verliep alles in opperbeste sfeer en in een perfecte, vlotte timing, zodat de dag voorbij was gevlogen en met een goed gevoel kon worden afgesloten. Om het met mijn eigen woorden te zeggen: "Het was veel interessanter dan ik vanmorgen had gevreesd!" Beter nog zijn de woorden van Rik, de voorzitter van de Kerngroep: "Deze denkdag bewijst dat de gemeenschap van Filosofenfontein levend en vibrerend is, met een warme aandacht voor het goddelijke, de leden van de gemeenschap en de wereld in het algemeen. Het is een privilege hiervan deel te mogen uitmaken."

Om deze bijzondere denkdag te besluiten - wie weet de eerste in een lange reeks? - kwamen we samen in de kapel met nog andere gemeenschapsgenoten. We zongen liederen begeleid met accordeon door Remi en werden uitgenodigd tot een moment van bezinning. We kregen allemaal een witte kei en mochten daarop kernachtig verwoorden wat Filosofenfontein voor ons betekende. Iedereen presenteerde zijn steen aan de gemeenschap en mocht die in een schaal leggen, zegenend met de tere klanken van een windgong. Een ingetogen slot van een bijzondere dag.



Geert Moons

zes



## Denkdag op 30 april 2016: enkele voorname bevindingen

Men herkent zich in de visie van FF. De Dominicaanse inspiratie wordt afgeleid uit ervaringen met die visie en is eerder impliciet aanwezig. Het zou goed zijn die inspiratie wat uitdrukkelijker te verkennen in het avondprogramma en te expliciteren bij de vorming van de voorgangers.

De vieringen vindt men globaal gevarieerd en inspirerend. In de beleving van het geloof komen drie strekkingen naar voor die evenwel complementair kunnen zijn: 1) Mensen die de zang, de homilie, het gebed en rituelen voorop stellen. 2) Mensen die hun geloofsbeleving in maatschappelijk engagement uitdrukken (Wereldgroep, Amnesty, Welzijnszorg). 3) Anderen die zoeken naar religieuze beleving in meditatie en mystiek (Stille ruimte, getijdengebed).

Avondprogramma en liturgie staan los van elkaar: het eerste is zeker geen wervend middel voor het tweede. Het avondprogramma behandelt bij voorkeur een breed palet van onderwerpen, liefst ondersteund met aanbevolen literatuur.

De website is aan een "update" toe en zou best levendiger gemaakt kunnen worden (meer foto's?). Er kan meer aandacht gegeven worden aan informatie vanuit de werkgroepen, samenvattingen van conferenties uit het avondprogramma, aankondigingen, en referenties naar andere relevante websites. Daarnaast dient de website ook voor externe communicatie om de visie en werking van FF kenbaar te maken bij een ruimer publiek.

Het is goed de gemeenschap te blijven versterken door een betere verwelcoming van bezoekers, het zorg dragen voor (zieke, oudere) kapelgangers, het organiseren van koffie na de vieringen, feestjes,...

Voor de toekomst van FF wordt best aandacht gegeven aan de vorming van voorgangers. Het zoeken naar aansluiting bij de jongeren om luisterend te begrijpen waar hun belangstelling ligt, en hun zoeken naar zingeving in hun leven, ligt buiten de huidige opdracht. Men hoopt dat krachtige vieringen en het avondprogramma aan FF een sterke uitstraling geven.

Interreligieuze ontmoetingen worden geapprecieerd en dienen verder ontwikkeld te worden.

Pol Vansina



Zoek de  
**zeven**  
verschillen

# AANKONDIGINGEN

12 juni: ontmoeting met Gaston Niyozima van het Steviaproject op het **Apéritif Mondial**



17 september: **Benefiet** in Vergadercentrum Eenheid in Wezemaal, t.v.v. het Steviaproject: Conference „God = Koers“ door Geert Moons en Interview met oud-wielrenner Frans Verbeeck!

24 september: **Fonteinfeest !**



acht