

Huisliturgie baant haar

Filosofenfontein is een dynamische geloofsgemeenschap in Heverlee bij Leuven. De kapelgemeenschap heeft een lange geschiedenis, gestoeld op de dominicaanse inspiratie. In coronatijden was de kapel gesloten, zoals overal elders, maar het verlangen naar zingeving, geloofsbeleving en spirituele verdieping was groter dan ooit. Nieuwe vormen van Kerk-zijn ontstonden spontaan.

Lut Saelens & Sabine Van Huffel

In juni 2020 schreef pater Marcel Brackers in een brief aan de gemeenschap: "We moeten nadenken over samenkomsten in een of ander huis, waar wij een soort van spirituele bubbel kunnen vormen. Zo is ook de eerste kerk na de dood van Jezus gegroeid. Deze vorm van Kerk-zijn wordt in de toekomst misschien de meest aangepaste en het is nu een goede gelegenheid om daarmee te beginnen experimenteren. Er is nu veel ruimte om nieuwe symbolen en rituelen uit te testen." Met Pinksteren 2020 hadden vier vrouwen spontaan al een eerste stap gezet, want zij wilden het hoogfeest niet zomaar laten voorbijgaan zonder viering. Zij kwamen veilig samen in een tuin. De viering begon met het aansteken van kaarsen bij

een kruisbeeld, iemand las de evangelietekst van de dag voor, waarna van gedachten werd gewisseld over die tekst. Liederen en stiltemomenten wisselden elkaar af. Bloemblaadjes gestrooid over de hoofden verbeeldde de werking van de Geest. Die viering was meteen de start van onze Openkerkmomenten: huis-, tuin-, wandel- en Zoom-kerken. Het zijn nieuwe vormen van kerk-zijn: iedereen kan een inbreng hebben, we delen er samen het leven en de zorg voor elkaar. Deze vorm van Kerk-zijn staat zo dicht mogelijk bij het leven van elke dag.

Op nieuwe wegen

We experimenteerden verder met interactieve vieringen (samen mediteren, zingen, bid-

weg in Filosofenfontein

den, en dialogeren) bij iemand thuis in beperkte kring, maar ook al wandelend in het bos in wisselende groepjes – als pelgrims onderweg – en zelfs via digitale Zoom-sessies toen dat in de winterse lockdown de enige veilige communicatievorm was. Om dat alles verder uit te bouwen, dienden we een *Space for Grace*-project in. 'Filosofenfontein Heverlee op nieuwe wegen' ging op 1 januari 2021 van start; een groepje van tien tot veertien kapelgangers had naar de beste invulling ervan gezocht. Concreet? Aan de hand van thema's als hoop, verbondenheid, godsbeelden en de kruisweg zoeken wij samen uit wat christen-zijn in ons leven kan betekenen. De beperkte groep en de huiselijke sfeer werken drempelverlagend en vergemakkelijken de dialoog. De gastheer of -vrouw kiest een thema, maar iedereen is gelijkwaardig en doet mee. Zo herbeleven we het evangelie zoals de eerste geloofsgemeenschappen na Jezus' dood. De zoekende gelovige en het gemeenschapsgevoel – wij herkennen ons in elkaars ervaringen – staan centraal. We vinden nieuwe symbolen om ons onderlinge delen en onze openheid op de wereld te versterken. En we vieren de zegeningen en uitdagingen van het leven door aan tafel brood en wijn te delen. "Dit is als een borrelende beek met water uit een onuitputtelijke bron, dat zijn weg zoekt doorheen het landschap. Wat het water onderweg zal tegenkomen, is onvoorspelbaar, maar het zal zijn weg wel vinden", zei iemand van ons treffend.



De gemeenschap van Filosofenfontein zoekt naar nieuwe vormen van Kerk-zijn waarin iedereen een inbreng kan hebben en die een brug kunnen slaan naar een ander publiek. © Filosofenfontein

Voortdurend zoeken

Met deze huis-, tuin- en wandelkerken velen wij ons als de eerste christenen. We komen maandelijks in een kleine groep bijeen, met een tiental mensen. Maar wij hebben nog altijd het gevoel onderweg te zijn. Het is een voortdurend zoeken naar de meest geschikte

benadering. Daarom ook maken we op het einde van elke bijeenkomst tijd vrij om samen te bespreken hoe we de bijeenkomst beleefd hebben. Zo kunnen we tijdig bijsturen waar nodig. Deze Openkerkmomenten kunnen ook een brug slaan naar een ander publiek: jonge gezinnen, zinzoekers, zoekende gelovigen die

weinig voeling hebben met het kerkgebeuren en de gewone liturgie of die zich niet kunnen vinden in de meer traditionele kerkstructuren en hiërarchie. We moeten durven daarover na te denken en te experimenteren. III

www.filosofenfontein.be