

DOMINICAANSE LEKENGEMEENSCHAP VLAANDEREN



De Dominicaanse Lekengemeenschap Vlaanderen organiseert een vormingsprogramma voor vrouwen en mannen die zich door een gelofte aan de Orde van de Predikbroeders willen verbinden.

Dit vormingsprogramma staat ook open voor iedereen die zich wil verdiepen in de Dominicaanse spiritualiteit.

WERKJAAR 1

Zaterdag 23 november 2024

Dominicus en de Orde van de Predikbroeders
fr. Anton Milh o.p.

Zaterdag 11 januari 2025

Leken in de Kerk en in de Orde
Stephan van Erp - Annemie Deckers

Zaterdag 8 maart 2025

De pijler Gebed
fr. Bernard de Cock o.p.

Zaterdag 10 mei 2025

De pijler Studie
fr. Stefan Mangnus o.p.

WERKJAAR 2

Zaterdag 13 september 2025

De pijler Verkondiging
fr. Marcel Braekers o.p.

Zaterdag 8 november 2025

De pijler Gemeenschap
fr. Mark Butaye o.p.

Zaterdag 9 januari 2026

Onderwerp nog te bepalen

Zaterdag 7 maart

Bespreking bijbelteksten

Zaterdag 8 mei 2026

Bespreking historische figuren uit de Orde

Zaterdag 12 juni 2026

Terugblik en voorbereiding Verbintenisviering

Zaterdag 5 september 2026

voorbereiding Verbintenisviering

Zondag 27 september 2026

Verbintenisviering



Deelnemen aan dit vormingsprogramma kost 160 euro per werkjaar.

De vormingsdagen vinden plaats in het Dominicanenklooster te Brussel en Sint-Paulus Antwerpen, telkens van 10 uur tot 16 uur.

Indien je geïnteresseerd bent, nodigen wij je graag uit voor een kennismakingsgesprek.

Je kan daarvoor een afspraak maken met Geert Laleman: geert.laleman1@outlook.com - 0472612231

Maximum aantal deelnemers: 12



Meer informatie:

Geert Laleman: Voorzitter Dominicaanse Lekengemeenschap Vlaanderen
geert.laleman1@outlook.com - 0472612231

Leden van de regionale raad:

Annemie Deckers: adeckers@skynet.be

Jan Degraeuwe: jan_degraeuwe@hotmail.com

Stephan van Erp: stephan.vanerp@kuleuven.be

Antoinette Van Mossevelde:

antoinette.van.mossevelde@gmail.com

Religieus begeleider:

Pater Bernard de Cock o.p.:

bernard.decock@gmail.com

LEKENDOMINICANEN

“apostolische zending

door studie, gebed en verkondiging”

(Regel van de Dominicaanse lekengemeenschappen, 1.4)



LAUDARE

BENEDICERE

PRAEDICARE



mannen en vrouwen

- die zich laten inspireren door de Heilige Dominicus en willen leven volgens zijn spiritualiteit
- door een gelofte verbonden aan de Orde van de Predikbroeders, een wereldwijde internationale familie van paters, broeders, zusters en leken

geroepen om te verkondigen

- Gods boodschap beleven en verkondigen in familie, beroep en maatschappij
- zoals de Heilige Dominicus lief en leed met mensen delen en hen Gods barmhartigheid leren kennen

zoeken naar een geestelijk fundament

- in dagelijks gebed en bezinning
- in voortdurende studie en geloofsvorming
- in het beluisteren van het woord van God o.m. in het lezen van de H. Schrift
- inspiratie vinden bij markante figuren uit de Dominicaanse traditie en de vele geloofsgetuigen uit deze tijd

in gemeenschap met elkaar

- leven in de geest van de zaligsprekingen
- samenkomsten met gebed en bijbelstudie
- bespreken van actuele thema's in kerk en maatschappij
- interregionale studiedagen en retraites



De orde van de Dominicanen of Predikbroeders werd in 1216 gesticht door de H. Dominicus. In 2016 vierde de orde haar 800^{ste} verjaardag.

Dominicus was gedreven om het verhaal van Jezus door te geven en hij wilde een beweging stichten van vrouwen en mannen, religieus en leek, die de boodschap verder zouden vertalen en actualiseren in hun wereld voor mensen van hun tijd.

Reeds op het einde van de dertiende eeuw maakten leken deel uit van de orde.

Lekendominicanen van nu verbinden zich na het volgen van een vormingsprogramma met een plechtige gelofte aan de orde en organiseren zich in lekengemeenschappen. De Dominicaanse Lekengemeenschap Vlaanderen maakt deel uit van de grote wereldwijde organisatie van Predikbroeders.

In het vormingsprogramma maken geïnteresseerden kennis met de pijlers van de Dominicaanse spiritualiteit: gebed, studie, verkondiging en gemeenschap. Daarnaast is er aandacht voor het rijke verleden van de orde.

Wie Dominicaans denkt en voelt, zoekt naar de waarheid - veritas – en weet zich uitgedaagd om zich, naast studie en gebed, te laten raken door de problemen van onze wereldsamenleving. Actie en contemplatie gaan bij de Predikbroeders hand in hand.

Ben je nieuwsgierig? Je vindt meer informatie over de Orde op www.dominicanen.be. Informatie over het vormingsprogramma vind je in deze flyer.