

e-Bubbels uit Filosofenfontein



9 augustus 2024

Voorwoord

Beste lezers,

Zomer, zon, zee, vakantie, nieuwe horizons, contacten met andere culturen, olympische spelen, rustig thuis, quality time met familie en vrienden, oogstmaand, feest Maria-Hemelvaart, moederdag in de Antwerpse Kempen ... Wat augustus ook mag betekenen voor jou, geniet in elk geval van deze e-Bubbels.

Graag jullie bijdragen voor het volgende nummer insturen voor 6 oktober 2024 naar info@filosofenfontein.be.

Veel leesplezier,
Marie-Josée en Jacqueline



Inhoudstafel met links

Voorwoord	2
Inhoudstafel met links	2
Info van de FF-gemeenschap	3
Activiteiten in de volgende maanden	3
Zomerwandeling: maandag 19 augustus 2024	3
Fonteinfeest op zaterdag 31 augustus 2024: programma en inschrijving	4
Aperitief Mondial 'Filosofenfontein voor klimaatrechtvaardig Leuven' - zondag 1 september 2024.....	5
Leuven klimaatrechtvaardig - zaterdag 12 oktober en zaterdag 9 november 2024	5
UITNODIGING kerkberaad op 10 november 2024 en OPROEP voor nieuwe leden in de kerngroep	7
Agora op zondag 23 juni 2024 - Gehoor geven aan de oproep van de federatieploeg van Herent - verslag	7
Mijmeringen van kapelgangers	8
e-Kaarsje	9
Op e-Pero bij	10
Omacursiefjes	10
Vakantie: wij gaan kamperen aan zee	10
Gods volk onderweg: met Dominicus reis je verder	11
Informatie en interessante weetjes	12
De interviewreeks van 'Dominicanen.tv'	12
De tafel van dankbaarheid - Ignace D'hert o.p.	12
Publicatie in De Wereld Morgen	12
Boekbespreking: 'Van ambt tot voorganger - Voorbij de crisis in de kerk?' - Daniël R. Leroy	13
Jezus: Jood en Palestijn?	13
Franciscaanse spiritualiteit	14
De synodale weg	14
Nieuws van Amnesty International	15
Zomeractiviteiten in augustus	15
Paus Franciscus komt naar België	15
Training voor Rituelenbegeleiding vanuit YOT-Brugge	16
Vormingsprogramma van de dominicaanse leken-gemeenschap Vlaanderen 2024 - 2026	16
En tot slot	19

Info van de FF-gemeenschap

Activiteiten in de volgende maanden

- **Maandag 19 augustus:** Zomerwandeling.
- **Zaterdag 31 augustus:** Jaarlijks Fonteinfeest.
- **Zondag 1 september:** Aperitief Mondial rond klimaatrechtvaardigheid
- **Zondag 29 september:** Verbintenisviering nieuwe lekendominicanen.
- **Zaterdag 12 oktober:** Fietsrally Leuven Klimaatrechtvaardig.
- **Zaterdag 9 november:** Ontmoetingsdag Leuven Klimaatrechtvaardig.
- **Zondag 10 november:** Kerkberaad, na de viering.

Meer info in verband met deze activiteiten vind je verder in dit nummer of in de kalender op onze [website via deze link](#).



Terug naar inhoudstafel

Zomerwandeling: maandag 19 augustus 2024

door Lut Saelens en Rika Van Kersschaever

Op 19 augustus organiseren we met Filosofenfontein een zomerwandeling in Heverleebos. Het thema van de wandeling is diversiteit. Diversiteit in de natuur kan ons inspireren in hoe we omgaan met diversiteit in onze maatschappij en ook in onze onderlinge relaties. In welke mate ervaren we respect voor diversiteit als een christelijke waarde?

We verzamelen om 14.30 uur op de parking aan de Torenvalk (Naamsesteenweg, richting Namen, vlak na het kruispunt met de Expresweg en de Bierbeekstraat naar Blanden en Haasrode, aan de rechterkant van de weg) voor een rustige wandeling van ongeveer 4 km. Rika Van Kersschaever is onze gids.

Voor we starten met de wandeling zal Rika ons een korte toelichting geven over het belang van diversiteit in de natuur. Vervolgens zal Lut Saelens de deelnemers een paar thema's/vragen voorstellen waarover ze tijdens de wandeling van gedachten kunnen wisselen.

Aan het einde van de wandeling delen we met een kop koffie of thee en een koekje wat we van elkander en misschien ook van de natuur geleerd hebben over het thema. We voorzien dat onze bijeenkomst ten laatste om 17 uur eindigt.

Hopelijk zijn de weergoden ons gunstig gezind. We hopen zoveel mogelijk mensen te kunnen verwelkomen. Deelnemers schrijven zich in bij Rika of Lut via rika.van.kersschaever@telenet.be of via lutsaelens@telenet.be



Terug naar inhoudstafel

Fonteinfeest op zaterdag 31 augustus 2024: programma en inschrijving

door Sabine Van Huffel

Zoals reeds aangekondigd in onze vorige e-Bubbels, is het Fonteinfeest dit jaar gepland op zaterdag 31 augustus. Net als elk jaar is het een gelegenheid om elkaar beter te leren kennen. Iedereen is dus van harte welkom. Omdat het precies één jaar geleden is dat [Willy Peeters](#) overleed, willen we tijdens het feest daaraan bijzondere aandacht geven. Willy Peeters hield in het domein van Filosofenfontein twee keer een bijzonder mooie tentoonstelling en verschillende leden van onze gemeenschap hebben een beeldje van hem of hadden een bijzondere band met hem. Ons programma staat dan ook in het teken van de rijke erfenis die Willy ons nalaat. Ook zijn gezin willen we bijzonder welkom heten. De dagorde is als volgt:

14.30 - 16 uur: beeldenwandeling waarbij we verschillende plekken bezoeken waar een beeld van Willy Peeters staat. **Afspraak op het Sint-Lambertusplein voor de kerk van Heverlee om 14.30 uur stipt.** Vandaar wandelen we een deel van de [kunstroute](#) (Sint-Lambertusplein - basisschool De Klare Bron - Groot Begijnhof – Sint-Jan-de-Doperkerk - Heilig Hartkliniek - terug naar het startpunt) en luisteren we via audiofragmenten naar de persoonlijke toelichting door Willy Peeters bij een vijftal kunstwerken van hem. Iedereen is welkom, het is niet nodig om in te schrijven. De organisatie ligt bij Sabine Van Huffel.

17 - 18 uur: aperitief op het terras of in de zaal van het **domein Filosofenfontein**, Waversebaan 352, Heverlee.

18 uur: feestelijk buffet voor alle soorten smullers, verzorgd door de werkgroep feestcomité. We vragen als bijdrage - alles inbegrepen - 30 euro per volwassene, 15 euro voor alle jongeren tussen 15 en 25 jaar. Kinderen jonger dan 15 jaar eten gratis. De opbrengst is ten voordele van de werking van onze kapelgemeenschap Filosofenfontein. Gelieve voor het buffet vooraf in te schrijven en te betalen, bij voorkeur via

<https://www.filosofenfontein.be/component/eventbooking/kalender-fifo/196-fonteinfeest-2024>.



20.00 uur: bijzonder herdenkingsmoment voor Willy Peeters. In aanwezigheid van zijn kinderen drukken we uit wat Willy voor onze gemeenschap betekend heeft en nog betekent door foto's te projecteren van zijn kunstwerken en van de hier gehouden tentoonstellingen, afgewisseld met muziek, teksten en poëzie. In het bijzonder nodigen we iedereen uit om samen liederen te zingen die door zijn werk zijn geïnspireerd. Jacques Perquy, Geert Moons en Kris Gelaude leiden deze viering in goede banen.

21.30 uur: afsluiting van het feest. Opruimen, afwassen ... en naar huis. Vele handen maken het werk licht!

Mensen die niet naar de maaltijd komen, zijn toch welkom bij de wandeling en/of de herdenking.

Gelieve in te schrijven vóór zondagavond 25 augustus, bij voorkeur via de inschrijfmodule op de website. Lukt dat niet, dan kan je de naam/namen van de deelnemers doorgeven aan Marie-Josée Janssens (e-mail: maria.janssens@kuleuven.be) of via de lijst ad valvas aan de kapel.



Terug naar inhoudstafel

Aperitief Mondial 'Filosofenfontein voor klimaatrechtvaardig Leuven' - zondag 1 september 2024

door Ides Nicaise

De Wereldgroep is de uitdaging aangegaan om de Leuvense bevolking te mobiliseren rond klimaatrechtvaardigheid. Dat doen we op de zaterdagen 12 oktober en 9 november (zie verder in deze nieuwsbrief). Wees gerust, we doen dat uiteraard niet alleen: er hebben al vier partnerorganisaties hun schouders mee onder het initiatief gezet. Maar jij kan misschien alvast deelnemen - en misschien zelfs een handje toesteken om van dit initiatief een succes te maken. Spierkracht is niet nodig, geestkracht wel - en die is in Filosofenfontein overvloedig aanwezig. Blijf dus een glaasje drinken na de viering van 1 september, dan krijg je alle info en kan je zien hoe jij dat handje kan toesteken!



Terug naar inhoudstafel

Leuven klimaatrechtvaardig - zaterdag 12 oktober en zaterdag 9 november 2024

door Ides Nicaise

Leuven wil tegen 2030 klimaatneutraal zijn. Maar ook klimaatrechtvaardig! Want wereldwijd zijn het de armsten die het meest lijden onder de klimaatverandering, terwijl de rijksten de grootste uitstoot van broeikasgassen veroorzaken. Het is dan ook logisch dat de rijksten de grootste inspanningen leveren en daarmee ook zorgen dat de kwetsbaarste groepen mee beschermd worden tegen de klimaatschade. Dat geldt op wereldschaal én op de Leuvense schaal. Het gaat ook alle Leuvenaars aan, want zowel politici als bedrijfsleiders als huishoudens zijn onmisbaar in dit plaatje.

Met de inspiratie- en ontmoetingsmomenten 'Leuven klimaatrechtvaardig' willen we zoveel mogelijk Leuvenaars informeren en mobiliseren rond dit thema. De initiatiefnemers zijn: de Wereldgroep van Filosofenfontein, Maakbaar Leuven, 't Lampeke, Minder is Meer en SAAMO, met de hulp van nog een hele reeks andere organisaties.

Wat kan je verwachten?

Zaterdagvoormiddag 12 oktober 9.30 - 13.30 uur: Fietsrally langs 4 Leuvense klimaatprojecten in groepen van 15 personen; vooraf inschrijven via de website van Filosofenfontein door te [klikken op deze link](#). Plaats van vertrek wordt na de inschrijving meegedeeld.

De vier Leuvense klimaatprojecten zijn:

- **Kinderwerking Fabota** (Buurtwerk 't Lampeke) zet in op mobiliteit voor kinderen en volwassenen met een fietsproject, inclusief fietstaxi, duurzame infrastructuur met onder meer

een samenwerking met ECoOB voor zonnepanelen en zet ook in op acties rond biodiversiteit met een klein voedselbos. We gaan in op hoe een lokale organisatie verschil maakt, samen met mensen in armoede binnen een breed netwerk.

- We bezoeken **SAAMO** bij Hal 5, waar buurtbewoners zich in de buurtmoestuin ontpoppen tot ecologische groentekwekers, en waar de sociale kruidenier Solikoop ecologisch, gezond en goedkoop aan elkaar knoopt.
- **Minder is Meer** ontvangt ons op een werf in Kessel-Lo. Stel dat je eigenaar bent van een woning die ernstige gebreken vertoont en niet meer kan verkocht worden omdat hij een energie-slokop is. Bovendien heb je geen spaargeld en weet je niet hoe je eraan zou moeten beginnen. Dan moet je bij het sociaal renovatielab Minder is Meer zijn. Men neemt er je technische zorgen over, renoveert en isoleert je huis tegen een haalbare kost.
- **De Maakleerplek** (in de Molens van Orshoven) is een pionier in de circulaire economie. In de 'gerecycleerde' maalderij krijgen nu ook elektrische toestellen een tweede leven, en je kan er zelf ook leren herstellen. De circulaire economie biedt werk aan mensen uit kansengroepen, maakt het leven goedkoper en spaart het milieu en het klimaat.

Zaterdagmiddag 9 november 14 - 19 uur: ontmoetingsdag Leuven Klimaatrechtvaardig
in Campus Corso, Diestsestraat 253; vooraf inschrijven via de website van *Filosofenfontein* door te [klikken op deze link](#).

Programma:

13.30 - 14.00 Welkom

14.00 - 14.45 Filmdocumentaire 'Hoe de soja-industrie het Amazonewoud vernietigt'.

15.00 - 16.30 Wereldcafé 'Iedereen klimaatrechtvaardig' over
wat elke Leuenaar kan bijdragen aan een leefbare wereld voor allen, met thematafels
ingeleid door deskundigen en/of getuigen:



1. mobiliteit
2. wonen & energie
3. voeding
4. financies
5. onderwijs
6. collectieve actie
7. extreme weersomstandigheden
8. eco-spiritualiteit

16.30 - 17.00 Pauze

17.00 - 17.45 Panelgesprek met vertegenwoordigers van het (nieuwe) schepencollege en KU
Leuven en 'grassroots organisaties'

17.45 - 19.00 Netwerkmoment bij een glaasje



Terug naar inhoudstafel

UITNODIGING kerkberaad op 10 november 2024 en OPROEP voor nieuwe leden in de kerngroep

door de kerngroep van Filosofenfontein, Jef en Rik (Sabine, Ides, Frank, Jacqueline, Marcel), Jef (moderator), Rik (werkgroep financiën)

Beste lid van de kapelgemeenschap Filosofenfontein,

Zoals reeds aangekondigd in onze vorige nieuwsbrief willen we ieder van jullie van harte uitnodigen op ons jaarlijks kerkberaad, tevens een algemene vergadering van onze VZW. De vergadering gaat door op **zondag 10 november 2024 in de kapel om 11.30 uur** (aansluitend bij de zondagsviering).

We willen op dit kerkberaad een overzicht geven van onze **werking van het voorbije jaar**, maar vooral stilstaan rond **de toekomst van onze gemeenschap**: het lopende proces van Filosofenfontein 2.0, de verhuis en de verdere uitwerking van onze creatieve patroondoorbrekende ideeën op de perspectiefdag. Dat wordt het **centrale gesprekstema** waarvoor we onszelf de nodige tijd gunnen om van gedachten te wisselen. Omwille van het **uitzonderlijk belang** van dit thema hopen we op een **zeer talrijke opkomst**. We willen zoveel mogelijk stemmen horen om tot een zo breed mogelijk gedragen consensus van de kapelgemeenschap te komen. Hou daarom deze datum vrij, een meer gedetailleerde agenda volgt half september.

Verder lanceren we ook een **warme oproep** voor **nieuwe leden in onze kerngroep**. Na vijf jaar werking (gestart in 2019) is de huidige ploeg nu aan vervanging toe. Concrete info rond de opdracht en werking van de kerngroep is [hier](#) te vinden. Wie hiervoor interesse heeft of nog twijfelt en met vragen zit, kan gerust contact opnemen met de kerngroep (e-mail voorzitter: Sabine.VanHuffel@esat.kuleuven.be).



Terug naar inhoudstafel

Agora op zondag 23 juni 2024 - Gehoor geven aan de oproep van de federatieploeg van Herent - verslag

door Sabine Van Huffel

In maart 2024 besliste het aartsbisdom Mechelen-Brussel dat “Don Bosco Buizingen niet langer als parochie binnen de pastorale zone Halle zal blijven bestaan. De werking Don Bosco Buizingen kan voortaan functioneren als een zelfstandige geloofsgemeenschap of organisatie.”

De federatieploeg van Herent heeft over die uitsluiting ook zijn bezorgdheid geuit en heeft het initiatief genomen tot het publiceren van een open en goed onderbouwde brief. Die brief is op 26 juni verschenen op de voorpagina van Kerk en Leven Federatie Herent en daarna verder verspreid via allerlei kanalen met de vraag aan geloofsgemeenschappen en parochies om daarover in gesprek te gaan.

Met een vijftiental kapelgangers van Filosofenfontein hebben we over die thematiek van gedachten gewisseld. Het verslag daarvan alsook de brief van de federatieploeg van Herent staan op onze website onder agora. Daar kan u ook de commentaren lezen en/of zelf commentaar geven. [Lees hier het volledige verslag met de commentaren.](#)



Terug naar inhoudstafel

e-Kaarsje



Wij willen een kaarsje branden:

- voor hen die recent het verlies van een dierbare moesten ervaren, opdat zij het heengaan een plaats kunnen geven in hun dagelijkse leven: “treurend, vloekend, biddend, huilend, pratend, lopend, zwijgend, lachend, dansend ... of hoe dan ook”.
- voor mensen zonder vakantie, mensen die zich eenzaam voelen tijdens de zomermaanden, opdat zij van extra vriendschap en attentie mogen genieten in hun directe omgeving.
- voor wanhopige mensen overal ter wereld, opdat zij troost en levenskracht mogen ondervinden dankzij hun geloof in de nabijheid van Jezus en Maria.

De olympische vlam staat symbool voor vrede en vriendschap tussen alle mensen. We willen een kaarsje branden opdat de wereldleiders dit symbool mogen begrijpen en ernaar handelen.



Terug naar inhoudstafel

Op e-Pero bij ...



Omacursiefjes

door Brigitte Puissant

Opnieuw twee nieuwe omacursiefjes om van te genieten:

Ik zal altijd de oudste blijven:

<https://dedagdanst.wordpress.com/2024/06/14/ik-zal-altijd-de-oudste-blijven/>

Da ga nie:

<https://dedagdanst.wordpress.com/2024/06/12/da-ga-nie/>

Veel leesplezier!

Vakantie: wij gaan kamperen aan zee



En we bezoeken een vuurtoren met een kraken, een reuzegrote inktvis, die beide helemaal uit chocolade gemaakt worden. In de video van volgende link kan je het volledige creatieproces volgen. Dat duurt wel even. Inloggen op facebook is daarvoor wel nodig.

<https://www.facebook.com/reel/492126690010098>



Terug naar inhoudstafel

Gods volk onderweg: met Dominicus reis je verder

door Frank Cuypers (tekst en foto)

Filosofenfontein is een dominicaans geïnspireerde, open en gastvrije gemeenschap van zoekende mensen. De centrale thema's van onze gemeenschap hebben hun wortels in de orde van de dominicanen en sluiten aan bij gebed, studie, verkondiging.

Tenminste tijdens het werkjaar.

Tijdens de vakantiemaanden is er veel kans dat onze inspiratie eerder Dominicaans is. Let op de hoofdletter. De centrale thema's worden dan brede stranden, tropische regenwouden en exotische gerechten. Die vinden we bij uitstek in de Dominicaanse Republiek: een klein paradijs in de Caraïbische Zee. De hoofdstad Santo Domingo is ook bekend voor zijn vele historische gebouwen, bijvoorbeeld het Convent van de dominicaanse orde en daar vlak bij de Universidad de Santo Tomás de Aquino, de eerste universiteit in de Nieuwe Wereld, gesticht in 1538.

Wie tijdens de vakantie liever andere oorden opzoekt, kan inspiratie vinden in de Dominicus reisgidsen: een zeer degelijke reeks, voor grote reizen of voor korte stedentrips, met steeds zorgvuldig geselecteerde bestemmingen. Aan de oorsprong van die reeks ligt Johannes Everardus Dominicus, een Nederlandse leraar. Waar hij zijn inspiratie vond is niet meteen duidelijk. Maar als ik de promotie van de recente reeks over Eurovisiesongfestival-locaties bekijk, denk ik niet dat het bij de orde van de Predikheren was.

We kunnen in ons overzicht van inspiratiebronnen voor interessante reisdoelen

natuurlijk niet om Dominicus van Guzmán zelf heen. Ook hij reisde wat af tijdens zijn leven. Twee reizen naar Noord-Europa in de vroege jaren 1200. Daarna een lange voetreis van Rome naar Toulouse en Spanje en terug, via Parijs en Milaan. En in 1220, op het einde van zijn leven, nog een ronde van Lombardije.

De Ronde van Lombardije is ook bekend in een andere versie. Niet dominicaans geïnspireerd, maar als laatste wielervedstrijd van het wegseizoen volgens de kalender van de UCI, de Internationale Wielervedstrijd.



In Den Rozenkrans: een perfect reisdoel. Een inspiratie die Dominicus van Onze-Lieve-Vrouw zelf zou gekregen hebben.



Terug naar inhoudstafel

Informatie en interessante weetjes

De interviewreeks van 'Dominicanen.tv'

door Jef Schoenaerts

Op de vernieuwde website van de Dominicanen vind je een (ondertussen) indrukwekkend aantal interviews met heel verschillende gasten. Een aantal daarvan zijn zeker bekend (o.a. Rik Torfs, Herman Van Rompuy, Geert van Oyen), anderen zijn minder bekend maar daarom niet minder boeiend (o.a. Erik Borgman, Luc Bouckaert).

De laatste in de rij is Luc De Saeger die eerder instond voor enkele lezingen in het avondprogramma van Filosofenfontein. In zes korte interviews (telkens 10 à 15 minuten) wordt Luc geïnterviewd door Mark Butaye. In elke sessie wordt een thema aangesneden (o.a. geloof als 'in iemand vertrouwen') en doorheen de interviews krijg je toelichting bij belangrijke grondideeën uit ons geloof als vrijheid, genade ...

Luc slaagt erin om die 'moeilijke Paulus' toegankelijk te maken voor gewone, denkende gelovigen. Het geheel is een zeldzame mengeling van een grondige kennis over Paulus en een heel persoonlijk getuigenis. De moeite waard.

Je vindt de interviews via www.dominicanen.org. Klik op 'Inspiratie' en scroll daar verder naar beneden tot bij Dominicanen.tv. Eventueel klik je in de bovenbalk 'NL' aan als je in de Franstalige sectie terecht komt. Vijf jaar geleden werden met Marcel Braekers in deze reeks interviews over Meister Eckhart opgenomen. [Die kan je terugvinden via deze link.](#)



Terug naar inhoudstafel

De tafel van dankbaarheid - Ignace D'heret o.p.

aangebracht door Mark Cornelis

Een gevoel van diepe dankbaarheid. Dat is mijn ervaring telkens weer wanneer ik op zondag in de kerk van de Dominicusgemeenschap kom. Meteen is er een gevoel van verbondenheid met al die mensen die er samenkomen. Door de jaren heen hebben we, in alle bescheidenheid, de betekenis van dat samenzijn beter leren waarderen. Ik vind daar een rijkdom die ik voor geen geld van de wereld wil missen. Daar zijn vele redenen voor ... [Klik hier voor de volledige tekst.](#)



Terug naar inhoudstafel

Publicatie in De Wereld Morgen

door Mark Cornelis

Mijn open brief "In naam van God, stop de repressie" staat gepubliceerd in De Wereld Morgen. Wie interesse heeft, kan het lezen na klikken op de volgende link.

<https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2024/07/04/in-nombre-de-dios-cesse-la-repression/>



Terug naar inhoudstafel

Boekbespreking: 'Van ambt tot voorganger - Voorbij de crisis in de kerk?' -

Daniël R. Leroy

door Mark Cornelis

Na een voorwoord door Rik Devillé wordt reeds in de inleiding de toon gezet. Ziehier reeds enkele zinnen daaruit: "Het is duidelijk dat een klerikaal en autocratisch geleide kerk, die vrouwen en gehuwden discrimineert en hen van kerkelijke en leidinggevende functies uitsluit, voor mondige mensen onaanvaardbaar is. Wil het christendom in onze geseclariseerde wereld overleven en opnieuw betekenis krijgen, dan is kerkopbouw van onderuit noodzakelijk. De komende jaren hebben levende, kleine of grotere lokale gemeenschappen van overtuigde christenen, de kans om modellen te leveren voor de toekomst". [Klik hier voor de volledige tekst.](#)



Uitgegeven in persoonlijk beheer - 128 bladzijden

Adres: Arthur Verhaegenstraat 15, 9000 Gent

e-post: dani.leroy@skynet.be



Terug naar inhoudstafel

Jezus: Jood en Palestijn?

door Mark Cornelis

Op 11 mei 2010 stuurde ik naar Paul Kevers, exegeet, volgende e-mail met de vraag: 'Jezus: Jood en Palestijn?'

"Jezus was een Jood. Akkoord, maar hij is geboren (volgens Matheüs en Lucas) in Bethlehem (in Judea) ofwel (volgens sommige exegeten) in Nazareth (in Galilea). In elk geval in het toenmalige Palestina. Bijgevolg was **Jezus ook een Palestijn.** Een joodse Palestijn of een Palestijnse Jood. Mag ik dat zo zeggen? Is dat juist?"

Dezelfde dag nog ontving ik van Paul Kevers volgend antwoord:

"De naam 'Palestina' verwijst oorspronkelijk naar de Filistijnen. De geschiedschrijver Herodotos en in zijn spoor enkele klassieke auteurs gebruiken soms de Griekse term 'Palaistinè' om de Filistijnse kuststreek (ongeveer de huidige Gazastrook) aan te duiden. Maar in de tijd van Jezus werd de term 'Palestina' nog niet gebruikt als officiële aanduiding voor een duidelijk afgebakend grondgebied. De Romeinen spraken van 'Judea' en 'Galilea' (zie Lucas 3, 1-3). Pas in 135 na Christus, toen de tweede joodse opstand onder leiding van Bar Kochba door keizer Hadrianus werd verslagen, kreeg het gebied als provincie van het Romeinse imperium een nieuwe naam: '(Syria) Palaestina'. Vanaf dan kan je eventueel van 'Palestijnen' spreken. Het is volgens mij dus niet correct om Jezus 'een joodse Palestijn' te noemen. Jezus was een jood en een 'Galileeër'.

Hans Ausloos schreef in het tijdschrift van de Vlaamse Bijbelstichting (VBS-Informatie) van september 2001 een interessant artikel: ['Israël' of 'Palestina': what's in a name?'](#)



Terug naar inhoudstafel

Franciscaanse spiritualiteit

door Brigitte Puissant

Maandelijks begeleid ik een groep van 12 deelnemers rond de Franciscaanse spiritualiteit. Dat deed ik ook al in Gent gedurende vijf jaar, en nu zet ik die vorming verder in de parochiezaal bij de Franciscuskerk in Heverlee, Tiensesteenweg 190.

De bijeenkomsten gaan door op elke eerste maandag van de maand, namelijk op:

7 oktober - 4 november - 2 december - 6 januari - 3 februari - 3 maart - 7 april - 5 mei aanstaande, telkens van 19.30 uur tot 21.30 uur.

Je kan je inschrijven voor het hele jaar, maar ook voor een paar sessies. Eenmalig komen kan ook. De inschrijvingen lopen via de pastoraal werker Lieven Dries. Zijn e-mailadres is lieven.dries@telenet.be.

De brochuretekst luidt als volgt:

Franciscus en Clara van Assisi zijn heiligen die ons vandaag de dag kunnen inspireren in onze persoonlijke houding ten aanzien van onszelf, de ander en de Ander, de wereld, de planeet, kortom, de verbondenheid met alles en allen.

Die inspiratie is zo onuitputtelijk, dat we ook dit jaar, voor de derde keer, maandelijks samenkomen rond deze profetische figuren. We kiezen voor afwisseling én uitwisseling in onze bijeenkomsten. Het zijn dus geen lezingen. Na een uitleg, tekst, filmfragment of dramaspel over Franciscus en Clara, gaan we zelf en samen aan de slag. Wat betekenen die woorden, die beelden, die verhalen, voor ons vandaag? Elke bijeenkomst 'gebeurt' er iets in ons hoofd, hart en ziel. Welkom!

Brigitte Puissant leidt de bijeenkomsten maar schakelt soms ook gastsprekers in. De deelnemers waarderen haar authenticiteit en zachtmoedige begeleiding. Brigitte is vrijwilliger bij TAU, de Franciscaanse beweging in Vlaanderen (www.franciscaansleven.be), pedagoge en docente met rustpensioen. Ze is geboeid sinds haar vijftiende door Franciscus en Clara, en verdiepte zich via cursussen, lectuur, reizen naar Assisi, in het leven van die twee heiligen.



Terug naar inhoudstafel

De synodale weg

aangebracht door Freddy De Baets

Van 14-19 april 2024 werd te Nassau, The Bahamas, de **jaarlijkse algemene vergadering van de Antilliaanse Bisschoppen Conferentie** gehouden. De bisschoppen hebben zich naast het praktische vooral beziggehouden met de nieuwe manier van kerk-zijn, namelijk synodaal. Het is duidelijk dat Paus Franciscus met deze synode meer beoogt dan slechts een eenmalige gebeurtenis of document op het eind van het proces in 2025. Het is een nieuwe manier van kerk-zijn (modus vivendi) en een nieuwe manier van handelen (modus operandi) die onderlinge relaties totaal zal transformeren. Het is een proces voor mensen met een lange adem en als we doorzetten, zullen we uiteindelijk een culturele verandering teweegbrengen. Dat vraagt tijd, doorzettingsvermogen en geduld. [Klik hier voor de volledige tekst.](#)



Terug naar inhoudstafel

Nieuws van Amnesty International

door Rika Van Kersschaever

In de nieuwsbrief van juni staat Amnesty International stil bij de dood van de Iraanse **president Raisi** en bij het opgelopen aantal executies onder zijn bewind: een stijging van meer dan 30% in 2023 tegenover 2022.

Goed nieuws: Zes studenten, vastgehouden zonder proces, werden vrijgelaten in Zimbabwe en vier vrouwelijke (!) mensenrechtenverdedigers zijn vrijgelaten in Afghanistan.

Na een overzicht van de afgelopen acties in mei en de komende in juni volgt in de nieuwsbrief een verslag van de verschillende teams die in Amnesty International werkzaam zijn.

Bij de herdenking van de **Nakba** op 15 mei vroeg Amnesty de volle aandacht voor het **recht op terugkeer naar hun land** voor de sinds 1947 verdreven Palestijnen, een **legitiem recht** dat hen door Israël al meer dan 76 jaar ontzegd wordt.

Ook focust Amnesty op **Tunesië** waar hard wordt opgetreden tegen maatschappelijke organisaties.

Schrijfacties voor een regisseur in China, die een documentaire maakte over een vreedzame protestbeweging, voor een vakbondsleider in Myanmar, voor een Turks - Koerdische vredesactivist in Servië en voor een ter dood veroordeelde Iraanse rapper, kan je digitaal invullen op de website van Amnesty International: <https://www.amnesty-international.be/doe-mee>.

Verder vraagt Amnesty een extra bijdrage voor hun inzet om hun **onderzoek naar schendingen van mensenrechten** in Palestijnse gebieden te bekostigen. Dat kan op rek. BE11 5230 8012 9048.



Terug naar inhoudstafel

Zomeractiviteiten in augustus

- [Mediteren in het groen](#): U bent van harte uitgenodigd op de tweede meditatiebijeenkomst op woensdag 14 augustus eerstkomend in de [Sint-Lambertuskapel te Heverlee](#) om 14.30 uur stipt. Gratis toegang, gelieve in te schrijven voor deelname via thei.noukens@telenet.be.
- De [preekstoel](#): Na Luc Sels, Kris Gelaude en Luk Vanmaercke getuigt Marie Bamutese over wat het christelijk geloof voor haar betekent, op donderdag 22 augustus om 20 uur in de abdijkerk van Onze-Lieve-Vrouw Vlierbeek te Kessel-Lo. Verwelkoming vanaf 19.30 uur. Gratis toegang.



Terug naar inhoudstafel

Paus Franciscus komt naar België

aangebracht door Jacqueline De Bruyn

Paus Franciscus bezoekt van 26 tot 29 september ons land. Aanleiding is het 600-jarig jubileum van de KU Leuven in 2025. Om dat te vieren, hebben Vlaams minister-president Jan Jambon (NVA), de rectoren van de KU Leuven en van de UC Louvain, met steun van de Belgische bisschoppen, paus Franciscus uitgenodigd. Onze koning heeft die uitnodiging nog eens herhaald toen hij in september op audiëntie ging bij de paus. Het Vaticaan heeft het volledige programma van dat bezoek bekendgemaakt. Je kan het lezen via volgende link:

<https://www.kn.nl/nieuws/pausreis/vaticaan-maakt-volledig-programma-van-belgisch-pausbezoek-bekend/>



Terug naar inhoudstafel

Training voor Rituelenbegeleiding vanuit YOT-Brugge

aangebracht door Sabine Van Huffel, Ides Nicaise en Jef Schoenaerts

Deze tweedaagse basis cursus, georganiseerd door YOT-Brugge, focust op alle aspecten rond het begeleiden van rituelen. Want een ritueel voorbereiden en voorgaan is zoveel méér dan animeren of een puur technische kwestie. Het is een ambacht en dat vraagt inzicht en vaardigheid. Zoals te lezen valt in de bijkomende uitleg rond deze training, vertrekt men van een heel breed en gediversifieerd begrip van rituelen met praktijken uit meerdere culturen. Die training kan interessant zijn voor onze voorgangers en leden van de werkgroep Liturgie en zal in die werkgroepen verder toegelicht worden.

De training gaat door op de site van Madeleine in Brugge op 24 en 25 oktober van 9 tot 17 uur. Meer info betreffende de inhoud en inschrijvingsmodaliteiten is te vinden op de [website van YOT](#) en [in de kalender op onze website](#).



Terug naar inhoudstafel

Vormingsprogramma van de dominicaanse lekgemeenschap Vlaanderen 2024 - 2026

door Hendrik Van Moorter, Jan Degraeuwe, Jef Schoenaerts

Zes jaar geleden verbonden wij ons als leken met de Orde van de Predikbroeders, daarmee bevestigden we het belang van de dominicaanse spiritualiteit in ons leven.

Honderdveertig lekendominicanen uit Franstalig België, Vlaanderen en Nederland zijn verenigd in de Provincie van Sint-Thomas van Aquino.

Op de volgende pagina en [op de website](#) vind je een flyer met een kennismakings- en vormingstraject georganiseerd door de dominicaanse lekgemeenschap Vlaanderen.

Je kan ons daarover steeds aanspreken.



Terug naar inhoudstafel

DOMINICAANSE LEKENGEMEENSCHAP VLAANDEREN



De Dominicaanse Lekengemeenschap Vlaanderen organiseert een vormingsprogramma voor vrouwen en mannen die zich door een gelofte aan de Orde van de Predikbroeders willen verbinden. Dit vormingsprogramma staat ook open voor iedereen die zich wil verdiepen in de Dominicaanse spiritualiteit.

WERKJAAR 1

Zaterdag 23 november 2024

Dominicus en de Orde van de Predikbroeders
fr. Anton Milh o.p.

Zaterdag 11 januari 2025

Leken in de Kerk en in de Orde
Stephan van Erp - Annemie Deckers

Zaterdag 8 maart 2025

De pijler Gebed
fr. Bernard de Cock o.p.

Zaterdag 10 mei 2025

De pijler Studie
fr. Stefan Magnus o.p.

WERKJAAR 2

Zaterdag 13 september 2025

De pijler Verkondiging
fr. Marcel Braekers o.p.

Zaterdag 8 november 2025

De pijler Gemeenschap
fr. Mark Butaye o.p.

Zaterdag 9 januari 2026

Onderwerp nog te bepalen

Zaterdag 7 maart

Bespreking bijbelteksten

Zaterdag 8 mei 2026

Bespreking historische figuren uit de Orde

Zaterdag 12 juni 2026

Terugblik en voorbereiding Verbintenisviering

Zaterdag 5 september 2026

voorbereiding Verbintenisviering

Zondag 27 september 2026

Verbintenisviering



Deelnemen aan dit vormingsprogramma kost 160 euro per werkjaar.

De vormingsdagen vinden plaats in het Dominicanenklooster te Brussel en Sint-Paulus Antwerpen, telkens van 10 uur tot 16 uur.

Indien je geïnteresseerd bent, nodigen wij je graag uit voor een kennismakingsgesprek.

Je kan daarvoor een afspraak maken met Geert Laleman: geert.laleman1@outlook.com - 0472612231

Maximum aantal deelnemers: 12



Meer informatie:

Geert Laleman: Voorzitter Dominicaanse Lekengemeenschap Vlaanderen
geert.laleman1@outlook.com - 0472612231

Leden van de regionale raad:

Annemie Deckers: adeckers@skynet.be

Jan Degraeuwe: jan_degraeuwe@hotmail.com

Stephan van Erp: stephan.vanerp@kuleuven.be

Antoinette Van Mossevelde:

antoinette.van.mossevelde@gmail.com

Religieus begeleider:

Pater Bernard de Cock o.p.:

bernard.decock@gmail.com

LEKENDOMINICANEN

*“apostolische zending
door studie, gebed en verkondiging”
(Regel van de Dominicaanse lekgemeenschappen, 1.4)*



LAUDARE

BENEDICERE

PRAEDICARE



mannen en vrouwen

- die zich laten inspireren door de Heilige Dominicus en willen leven volgens zijn spiritualiteit
- door een gelofte verbonden aan de Orde van de Predikbroeders, een wereldwijde internationale familie van paters, broeders, zusters en leken

geroepen om te verkondigen

- Gods boodschap beleven en verkondigen in familie, beroep en maatschappij
- zoals de Heilige Dominicus lief en leed met mensen delen en hen Gods barmhartigheid leren kennen

zoeken naar een geestelijk fundament

- in dagelijks gebed en bezinning
- in voortdurende studie en geloofsvorming
- in het beluisteren van het woord van God o.m. in het lezen van de H. Schrift
- inspiratie vinden bij markante figuren uit de Dominicaanse traditie en de vele geloofsgetuigen uit deze tijd

in gemeenschap met elkaar

- leven in de geest van de zaligsprekingen
- samenkomsten met gebed en bijbelstudie
- bespreken van actuele thema's in kerk en maatschappij
- interregionale studiedagen en retraites



De orde van de Dominicanen of Predikbroeders werd in 1216 gesticht door de H. Dominicus. In 2016 vierde de orde haar 800^{ste} verjaardag.

Dominicus was gedreven om het verhaal van Jezus door te geven en hij wilde een beweging stichten van vrouwen en mannen, religieus en leek, die de boodschap verder zouden vertalen en actualiseren in hun wereld voor mensen van hun tijd.

Reeds op het einde van de dertiende eeuw maakten leken deel uit van de orde.

Lekendominicanen van nu verbinden zich na het volgen van een vormingsprogramma met een plechtige gelofte aan de orde en organiseren zich in lekgemeenschappen. De Dominicaanse Lekengemeenschap Vlaanderen maakt deel uit van de grote wereldwijde organisatie van Predikbroeders.

In het vormingsprogramma maken geïnteresseerden kennis met de pijlers van de Dominicaanse spiritualiteit: gebed, studie, verkondiging en gemeenschap. Daarnaast is er aandacht voor het rijke verleden van de orde.

Wie Dominicaans denkt en voelt, zoekt naar de waarheid - veritas – en weet zich uitgedaagd om zich, naast studie en gebed, te laten raken door de problemen van onze wereldsamenleving. Actie en contemplatie gaan bij de Predikbroeders hand in hand.

Ben je nieuwsgierig? Je vindt meer informatie over de Orde op www.dominicanen.be. Informatie over het vormingsprogramma vind je in deze flyer.

En tot slot

De zee

door Toon Hermans



Ik wil alleen zijn met de zee,
ik wil alleen zijn met het strand,
ik wil mijn ziel wat laten varen,
niet mijn lijf en mijn verstand.

Ik wil gewoon een beetje dromen
rond de dingen die ik voel
en de zee, ik weet het zeker,
dat ze weet wat ik bedoel.

Ik wil alleen zijn met de golven,
ik wil alleen zijn met de lucht,
ik wil luist'ren naar mijn adem,
ik wil luisteren naar mijn zucht.

Ik wil luisteren naar mijn zwijgen,
daarna zal ik verder gaan
en de zee, ik weet het zeker,
zal mijn zwijgen wel verstaan.

Bron: [Youtube - Izaline Calister, Thijs Borsten en Daniel de Moraes](#)