

e-Bubbels uit Filosofenfontein



9 februari 2024

Voorwoord

Beste lezers,

Zopas vierden we het feest van Lichtmis. Dus kozen we voor de voorpagina de icoon 'De presentatie van Jezus in de tempel' van Olga Shalamova.

Bij de start van een nieuw jaar willen sommigen afslanken, zo ook de e-Bubbels. Daarom beperken we de lengte van de teksten tot maximaal 1 bladzijde. Langere boekbesprekingen en teksten worden nog wel aangekondigd maar de volledige tekst komt vanaf nu op de website, meestal onder de rubriek 'Vorming'. Eventuele commentaar op de boekbesprekingen kan daar worden geformuleerd. Analoog worden ideeën en standpunten over allerlei thema's rond spiritualiteit geplaatst in 'Agora' onder de rubriek 'Gemeenschap'. Ook daar kan men commentaar geven.

Graag jouw bijdragen voor het volgende nummer insturen voor 24 maart 2024 naar info@filosofenfontein.be.

Veel leesplezier,
Marie-Josée en Jacqueline



Inhoudstafel met links

Voorwoord.....	2
Inhoudstafel met links	2
Info van de FF-gemeenschap.....	3
Activiteiten in de volgende twee maanden.....	3
Leerhuis over het Marcusevangelie	3
Avondprogramma op dinsdag 5 maart 2024.....	4
Naar een nieuwe toekomst voor Filosofenfontein: perspectiefdag op zaterdag 16 maart 2024.....	4
Inleiding tot een agora: Journalist Erik De Smet over zijn ervaringen rond de synode in Rome	5
Mijmeringen van kapelgangers	6
Mijn mening over het celibaat	6
De vuile was.....	6
e-Kaarsje	7
Op e-Pero bij	8
Gods volk onderweg: Edigna van Puch, bid voor ons.....	10
Informatie en interessante weetjes	11
Vorming 'Het geestelijk gesprek: de weldaad van écht naar elkaar luisteren, ruimte voor een diepere verbondenheid' vanaf 20 februari 2024.....	11
Een vredeswake voor de hele wereld	11
Boekbespreking: '...mij, Jouw vondeling - 150 seculiere psalmen' - Jos Van Pelt.....	12
Boekbespreking: 'DOM - Pleidooi tegen onwetendheid' – Reginald Moreels.....	13
Inspiratie en bezinning in homilieën voor vandaag.....	14
40-dagen retraite 2024: De steen is weggerold	14
Ecokerk-avond in de kerk van Bekkevoort op maandag 4 maart 2024.....	15
En tot slot	16
Ik heb 'n vriend.....	16

Info van de FF-gemeenschap

Activiteiten in de volgende twee maanden

- **Woensdag 14 februari:** Aswoensdag: viering in de kapel om 20 uur.
- **Zaterdag 24 februari:** Leerhuis rond Marcus van 10 tot 12 uur - tweede in een reeks van drie in de Sint-Antoniuserkerk, Léon Schreursvest 33, Leuven.
- **Dinsdag 27 februari:** Vredeswake voor de hele wereld - om 19.30 uur in de Sint-Pieterskerk te Leuven.
- **Dinsdag 5 maart:** Avondprogramma: Poëzieavond met Bart Philipsen over Hölderlin om 20 uur in Filosofenfontein.
- **Zaterdag 16 maart:** Perspectiefdag over het toekomstproject voor de Kapelgemeenschap van Filosofenfontein van 9.30 tot 17 uur in Het Schrijn, Herent.
- **Donderdag 28 maart:** Viering Witte Donderdag om 20 uur op Filosofenfontein.
- **Vrijdag 29 maart:** Stille Viering Goede Vrijdag om 20 uur op Filosofenfontein.
- **Zaterdag 30 maart:** Leerhuis rond Marcus van 10 tot 12 uur - derde en laatste sessie in de Sint-Antoniuserkerk, Léon Schreursvest 33, Leuven.

Meer info in verband met deze activiteiten vind je verder in dit nummer of via de kalender op onze website

<https://www.filosofenfontein.be/component/eventbooking/?view=calendar&month=2&id=1&Itemid=0>.



Terug naar inhoudstafel

Leerhuis over het Marcusevangelie

door Jef Schoenaerts, Hendrik Van Moorter en Jan Degraeuwe: *lekendominicanen*

In de liturgie van het kerkelijk jaar 2023-2024 staat het evangelie van Marcus centraal. Het leerhuis wil via studie, reflectie en uitwisseling de grond vruchtbaar maken om het woord in ons te laten kiemen.

Het leerhuis gaat door op drie zaterdagvoormiddagen, telkens van 10 uur tot 12 uur (welkom vanaf 9.30 uur)

- 27 januari 2024 (in Galilea) - voorbij
- 24 februari 2024 (op de weg)
- 30 maart 2024 (op stille zaterdag bespreken we het lijdensverhaal)

Meer informatie: via de website van Filosofenfontein:

<https://www.filosofenfontein.be/component/eventbooking/kalender-fifo/leerhuis/128-leerhuis-over-het-marcusevangelie>



Terug naar inhoudstafel

Avondprogramma op dinsdag 5 maart 2024

door Jan Degraeuwe

Bart Philipsen over Hölderlin

Voor deze poëzieavond vervoegen we de indrukwekkende galerij van filosofen voor wie Friedrich Hölderlin (1770-1843), sinds zijn herontdekking aan het begin van de 20ste eeuw, een inspiratiebron is geweest om cruciale vragen over mens, tijd en wereld aan te snijden: van Heidegger, Jaspers, Benjamin, Adorno, tot Derrida, Lacoue-Labarthe, Nancy en Agamben. "Wozu Dichter in dürftiger Zeit?" - "waar dienen dichters voor in schrale tijden?" Via de zorgvuldige lectuur van enkele gedichten proberen we te ontdekken waarom Hölderlin ook voor ons vandaag in de 21ste eeuw een taal aanreikt om die 'schraalheid' te benoemen en er productief mee om te gaan. We volgen een parcours in zijn rijpe, latere en laatste werk dat vaak als 'tragische mislukking' (waanzin!) werd bestempeld, maar dat ook als een steeds lucidere analyse van die schraalheid en de in haar verborgen toekomst kan gelezen worden.

Tekstmateriaal wordt op tijd ter beschikking gesteld.

Bart Philipsen (° 1961) is gewoon hoogleraar Duitse literatuur en theaterwetenschappen aan de KU Leuven. Hij studeerde Germaanse filologie en filosofie in Leuven en Freiburg i. Br. Zijn onderzoeksinteresses situeren zich vaak op de snijpunten van literatuur, filosofie, theologie en politiek. Hij schrijft ook over theater en heeft een bijzondere fascinatie voor het voortleven van tragedie en treurspel als dramatische vormen in het theater van de 18de eeuw tot op vandaag. In het leven en werk van Friedrich Hölderlin, over wie hij veel heeft geschreven, komen al die interesses samen.

Deze avond vindt plaats om 20 uur in de zaal van Filosofenfontein, Waversebaan 352, 3001 Heverlee. Inschrijving is niet nodig, we vragen een bijdrage van 5 euro.



[Terug naar inhoudstafel](#)

Naar een nieuwe toekomst voor Filosofenfontein: perspectiefdag op zaterdag 16 maart 2024

door Lut Saelens

Om de twee jaar houdt de gemeenschap van Filosofenfontein een denkdag. We reflecteren dan samen over onze huidige en toekomstige werking en leggen enkele prioriteiten vast.

Meer dan ooit is het van belang dat we duidelijke perspectieven zien voor onze toekomst: onze gemeenschap zal binnen een paar jaar het domein van Filosofenfontein moeten verlaten. Afscheid nemen van een prachtige plek, waar we vele fijne herinneringen aan hebben, zal niet evident zijn. Anderzijds biedt een verhuis naar een nieuwe locatie ons de mogelijkheid om te kiezen voor nieuwe accenten in onze werking en tevens te zorgen voor continuïteit door het meest waardevolle te behouden.

De werkgroep 'Toekomst van Filosofenfontein' heeft in het licht van de komende uitdagingen en vanuit de bekommernis voor de toekomst van onze gemeenschap reeds heel wat voorbereidend werk verricht. *Op de perspectiefdag zullen we de belangrijkste opties voor onze toekomstige werking voorleggen aan de gemeenschap om dan samen die keuzes te maken waar we achter staan, niet enkel met ons hoofd maar ook met ons hart, en waarvan we geloven dat ze ons toekomstperspectief bieden.*

We zullen daarbij begeleid worden door Sofie Verscheure van Yot Brugge. Sofie helpt kerkgemeenschappen om zich bewust te worden van vaste patronen van denken en doen en om met nieuwe ogen naar hun toekomst te kijken. Meer zicht krijgen op onze vaste patronen zal ook onze gemeenschap helpen om bepaalde patronen te doorbreken en nieuwe perspectieven te zien.

De perspectiefdag gaat door in Het Schrijn, Sint-Jozefsdreef 1, Herent, start om 9.30 uur en zal eindigen om 16.30 uur met een drink. Deelnemers worden uitgenodigd een lunchpakket mee te brengen. Er wordt soep voorzien, alsook koffie en thee.

Iedereen is van harte welkom! We hopen op een talrijke aanwezigheid.

Graag inschrijven ten laatste op maandag 11 maart bij Lut Saelens: lutsaelens@telenet.be.



Terug naar inhoudstafel

Inleiding tot een agora: Journalist Erik De Smet over zijn ervaringen rond de synode in Rome

door Sabine Van Huffel en Jacques Perquy

Met een veertigtal geïnteresseerden luisterden we geboeid naar het getuigenis van Erik de Smet over 'Het synodaal proces door de ogen van de (katholieke) media'. Hij maakte het mee vanaf het begin (in 2020-2021 in Duitsland) en was op de synode in Rome de enige aanwezige Belgische journalist. Dat laat zien hoezeer de media vervreemd zijn van de kerk.

Nochtans was de synode in Rome een historisch moment in onze kerkgeschiedenis. Aan de hand van 5 foto's schetst Erik ons de verschillende fazen van het synodaal gebeuren.

Lees het volledige verslag, de commentaren of geef zelf commentaar [in de agora op onze website](#).



Terug naar inhoudstafel



Mijmeringen van kapelgangers

Mijn mening over het celibaat

door Mark Cornelis

In deze bijdrage formuleert Mark Cornelis heel treffend zijn persoonlijke mening in verband met het celibaat: een waarde? Een voorwaarde? Wat met de celibaatswet? Kunnen priesterschap en huwelijk samengaan? ... [Klik hier voor de volledige tekst.](#)

Men kan daar ook op reageren in de vorm van een agora.



[Terug naar inhoudstafel](#)

De vuile was

door Paolo Coelho

Een jong koppel verhuisde naar een nieuwe wijk. De volgende ochtend, terwijl ze aan het ontbijten waren, zag de jonge vrouw haar buurvrouw de was buiten ophangen.

"Haar was is niet erg schoon. Ze weet niet hoe ze goed moet wassen. Misschien heeft ze een beter waspoeder nodig."

Haar man keek toe en zweeg.

Elke keer als de buurvrouw haar was te drogen hing, maakte de jonge vrouw dezelfde opmerkingen.

Een maand later was de vrouw verrast om een mooie, schone wasbeurt aan de lijn te zien en zei tegen haar man: "Kijk, ze heeft eindelijk geleerd hoe ze correct moet wassen. Ik vraag me af wie haar dat heeft geleerd?"

De man antwoordde: "Ik ben vanmorgen vroeg opgestaan en heb onze vensters gewassen."

En zo is het ook met het leven ... Wat we zien als we naar anderen kijken, hangt af van de helderheid van het venster waardoor we kijken.

Wees dus niet te snel om anderen te veroordelen, vooral als je zicht op het leven wordt vertroebeld door woede, jaloezie, negatieve of onvervulde verlangens.

"Het oordeel over een persoon bepaalt niet wie hij is. Het bepaalt wie jij bent."



Foto: van [Ellen](#) via [Pixabay](#)



[Terug naar inhoudstafel](#)

e-Kaarsje



Veertigdagentijd, tijd om los te komen van wat ons materieel sterk bindt aan deze wereld. Laat het eveneens een tijd zijn die ons midden in de wereld plaatst.

Wij willen een kaarsje branden opdat:

- onze oren beter luisteren naar wat de ander echt nodig heeft;
- onze handen het goede doen;
- onze woorden mensen bemoedigen;
- onze voeten de goede wegen gaan.

Nagedachtenis aan Tom Nijs, overleden op 8 december 2023

aangebracht door familie en vrienden van Tom



*Birth and dead are only a game of hide-and-see.
So smile to me and take my hand and wave good-bye.
(Thich Nhat Hanh)*

Tom werd geboren op 23 september 1973. Hij was kapelgenoot en ook een aantal keren voorganger in Filosofenfontein. Een levensviering voor Tom werd gehouden op 16 december in onze kapel.



Terug naar inhoudstafel

Op e-Pero bij ...



Kris Gelaude 80 jaar



Kris Gelaude, ons allen welbekend, vierde op 30 december 2023 haar 80ste verjaardag. Dat mag niet onopgemerkt voorbijgaan. Bij deze gelegenheid feliciteren we haar, dankbaar voor wat zij voor onze gemeenschap betekent. Haar stempel staat gedrukt op de talloze liedteksten uit onze zangbundel 'Wie anders zou de hemel dragen'. Ook haar bijdrage als voorganger wordt heel erg gewaardeerd. Blijf nog lang bij ons, Kris, in goede gezondheid en welbevinden.

“Als auteur kijkt en luistert zij naar het leven, naar mensen en hun verhalen om er woorden voor te vinden die wat langer meegaan.

Want allemaal kennen we ervaringen die om erkenning vragen maar waarvoor we moeilijk woorden vinden. Een groot geluk, een weergaloos verdriet of een onnoembaar gemis, een diepe ontroering, een warme wens, een droom die bezielt ... Kris zoekt een taal om ze te benoemen zodat wie het ook maar nodig heeft, kan zeggen: *Dit herken ik en het doet me goed.*”

Bron: <https://krisgelaude.be/over/>

In de viering van 7 januari 2024 werd ze genoemd in een voorbede van Jacques Perquy en werd er nadien ook een danklied voor haar gezongen.

“We danken de ‘Onnoembare’ (door Oosterhuis ook de ‘Ondenkbaar’ genoemd) voor de vele gaven waarmee leden van onze gemeenschap gezegend zijn en die ze zomaar ten dienste stellen van ons allemaal.

Soms denk ik dat we beter - twee per twee - zouden uitgezonden worden om elders gemeenschappen te ondersteunen, maar ik ervaar zelf hoeveel kracht ik opdoe in onze samenkomsten. Wat simpel gezegd: Filosofenfontein is de laadpaal om onze batterij op te laden of poëtischer: een lichtbaken die ons behoedt om uitgeput op de klippen te stranden.

En het is vanuit ons samenkomen dat we kracht en inspiratie opdoen om op weg te gaan naar anderen om samen de samenleving een beetje beter te maken.

Eén van de getalenteerde kapelgangsters die vele anderen - hier en ten lande - bezielt, wil ik vandaag noemen - Kris Gelaude - omdat ze sinds vorige week tot de beroemde groep der tachtigers behoort - en terecht, want Kris slaagt erin om woorden te vinden die het mysterie van ons leven en ons geloof uitdrukken.

Om onze Schepper en haar te danken, zingen we nu lied 560.”

En nog en nog en nog ... oma-cursiefjes

door Brigitte Puissant

Er zijn nieuwe oma-cursiefjes over de tweejarige Joanna en de vijfjarige Louisa:

[In en uit en nog en nog](#)

[Een echt madammeke](#)

[Weetjes en penseetjes van mijn vijf jaar oude kleindochter](#)

Kijken, luisteren en hopen dat het ooit waar mag zijn

aangebracht door de redactie

Alle Menschen werden Brüder, we dromen daarvan, nog meer dan anders in tijden van oorlog overal ter wereld. Luister je even meer naar deze uitvoering, gebracht door twee Syriërs: Masen Mohson en Fieda Safaya? [Klik dan op deze link.](#)



Terug naar inhoudstafel

The Love between
a Grandmother
and Grandchild
is FOREVER.



Gods volk onderweg: Edigna van Puch, bid voor ons

door Frank Cuypers

“Reiziger vergeet rolstoel op de trein” (*). Zo een titel boven een nieuwsbericht trekt de aandacht.

Welk mirakel heeft zich op die trein voorgedaan? Waar kwam hij vandaan? Allicht niet uit Oostakker. Dat station is in 1995 door de NMBS gesloten. Misschien uit Beauraing. Lezers van de e-Bubbels weten dat het station daar vlak bij het bedevaartsoord ligt. Ook in 2009 is al eens melding gemaakt van een rolstoel die op de trein vergeten werd. Dat mirakel is naar verluidt nog in onderzoek door het Vaticaan. Er zou onduidelijkheid zijn of het mirakel een genezing was of dat de trein op tijd reed.

Het internet biedt interessante overzichten over verloren voorwerpen op treinen. Zo gaat het niet alleen vooral om portefeuilles en koffers. Het is zacht uitgedrukt een bonte verzameling: met bijvoorbeeld een danspaal, een plastic gewei, een nestkastje ... In de collectie van de NMBS moet ook nog een turnpak van mij liggen. Ik had het als vermist aangegeven in 1974 maar heb tot nu toe geen antwoord gekregen.

Gods volk onderweg heeft een sterke traditie in het kwijtraken en verliezen van zaken. Denk maar aan de verhalen over de herder en het verloren schaap, de vrouw die haar zilveren muntstuk kwijtraakte, de verloren zoon ... Er wordt wat verloren en afgezocht in de Blijde Boodschap.

Waarschijnlijk daarom dat Jezus zijn leerlingen de opdracht gaf om niets mee te nemen voor onderweg, geen brood, geen reistas en geen geld in hun gordel, alleen een stok.

Dat is allemaal weinig opbeurend. Lucas vraagt zich in zijn evangelie zelfs af of de Mensenzoon bij zijn komst het geloof zal vinden op aarde. Ik ben er wel vrij gerust in, het geloof geraken we niet rap kwijt. Tenminste, het kan niet ver uit de buurt zijn, onlangs was het er nog. Het kan niet ver liggen.

Gelukkig zijn er zoals steeds gespecialiseerde heiligen die we in nood kunnen aanroepen. Sint-Antonius is natuurlijk het meest bekend. En hij staat er niet alleen voor. Wisten jullie dat ook Edigna van Puch, Reginald van Orléans, Tujen van Daoulas, Vincentius à Paolo en zelfs Paulus hulp bij verloren voorwerpen in hun dienstenpakket hebben? Als team van zes kunnen ze de klok rond, zeven dagen op zeven, service aanbieden.

Geen overbodige luxe met een volk onderweg dat niet altijd uitblinkt in het zorgvuldig omgaan met de dingen. Heeft er iemand trouwens Verloren maandag nog gezien?

Bron: (*) <https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2024/01/09/verloren-voorwerpen-nmbs/#:~:text=Er>



*Edigna van Puch, hier met een lelie. Zij wordt soms ook afgebeeld met ossenkar, haan of klok. Allemaal voorwerpen, verloren door Gods volk onderweg. De eigenaars mogen zich melden op edigna@allsaints.org
Bron afbeelding: [Klik hier](#)*



Terug naar inhoudstafel

Informatie en interessante weetjes

Vorming 'Het geestelijk gesprek: de weldaad van écht naar elkaar luisteren, ruimte voor een diepere verbondenheid' vanaf 20 februari 2024

door Sabine Van Huffel

In het Jezuïetenhuis (Waversebaan 220, Heverlee) op wandelafstand van Filosofenfontein biedt het platform voor ignatiaanse spiritualiteit een interessante driedaagse vorming aan in het voeren van een Geestelijk gesprek waarbij vooral het luisteren naar elkaar een belangrijk aspect vormt.

Het geestelijk gesprek is een gespreksvorm die helpt te luisteren naar elkaars inspiratie. Het gaat er om gevoelig en attent te zijn, op wat Gods Geest ons wil zeggen. Dat zou bijvoorbeeld kunnen toegepast worden tijdens agora's. Het kan ons helpen om ons dieper met elkaar te verbinden en de weg te voelen/zien die we willen bewandelen naar een fundamenteel nieuwe vorm van geloven in een context van grote verschuivingen in onze samenleving (verschuiving in identiteitsbeleving, filosofische beschouwingen en wetenschappelijke invraagstellingen ...).

Deze vorming gaat door op 20 februari, 16 april en 14 mei van 9.30 uur tot 16.30 uur en kost 300 euro. Meer informatie is [hier te vinden](#).

Wie meer uitleg wil of graag meedoet, hetzij als deelnemer van de vorming, hetzij in een oefengroepje waarin we die gespreksvorm oefenen rond geloofsthema's, gelieve mij te contacteren! (sabine.vanhuffel@kuleuven.be)



Terug naar inhoudstafel

Een vredeswake voor de hele wereld

door Patrick Maervoet

Raakt het jou nog om dag na dag al dat gruwelijke leed te zien: de ontelbare dode lichamen in lijkwaden gewikkeld, verweesde kinderen, gebombardeerde huizen, duizenden mensen op de vlucht gedreven?

Voel jij je ook vaak zo onmachtig bij al dat vernietigend wapengeweld in de wereld?

Ben jij de gespierde taal van zorgezegde wereldleiders zat?

Weiger je het om toe te geven aan cynisme, aan de moedeloosheid of de wanhoop?

Kom dan naar de Vredeswake voor de hele wereld op dinsdag 27 februari 2024 om 19.30 uur in de Sint-Pieterskerk te Leuven.

We organiseren deze vredeswake in opvolging voor de Wake om vrede in Oekraïne twee jaar geleden. De oorlog en het geweld zijn daar niet gestopt. Ondertussen staat het Midden-Oosten in brand door die allesvernietigende oorlog tussen Israël en Hamas waaronder het Palestijnse volk zo zwaar lijdt.

Wij willen niet langer dat onschuldige burgers gedood worden, kinderen ouderloos achterblijven en worden ontvoerd, mensen onschuldig in de gevangenis



belanden of verdreven worden van de grond waarop ze al eeuwen wonen. Een wake zonder slogans of vlaggen. Maar wel een wake die alle slachtoffers van geweld en oorlog over de hele wereld gedenkt, een stem en een gezicht geeft aan zovele anonieme mensen.

Een gebedsmoment in de geest van Taizé, een plek die na de Tweede Wereldoorlog een krachtbron van Verzoening en Hoop wilde zijn. Lieder, stilte, kaarsen, woorden, een kruis ... opdat we niet zouden verzanden in onmacht, berusting of cynisme. We willen dat doen vanuit christelijke inspiratie, maar elke mens van goede wil is welkom ongeacht godsdienst, afkomst of taal. We vertrouwen erop dat samen voor rechtvaardigheid gaan, aanstekelijk werkt.

Een organisatie van de Universitaire Parochie, de pastorale Regio Leuven, IJD en de pastorale zone Leuven aan de Dijle.



Terug naar inhoudstafel

Boekbespreking: ‘...mij, Jouw vondeling - 150 seculiere psalmen’ - Jos Van Pelt door Rika van Kersschaever

In dit boek legt Jos Van Pelt (JVP) zijn meer dan dertig jaar omgang met de psalmen vast in een seculiere hertaling ervan. Dankzij zijn ervaring met leerlingen en studenten die niet meer aangesproken worden door de verouderde taal en zijn eigen beleving bij het lezen van de psalmen, ging hij op zoek naar een taal die zoekende mensen van vandaag meer zou aanspreken en tot een dieper zinzoeken zou aanzetten.

Zoals Lode Van Hecke in zijn voorwoord schrijft, zoekt JVP wegen om in een meer hedendaagse taal aan te tonen dat “die oude teksten wel degelijk gaan over jou en mij, over wat ons ten diepste beroert; over onze vreugden, ons verdriet en onze angsten”.

Je zou het boek kunnen plaatsen in de lijn van geslaagde inspanningen om opnieuw hedendaagse aanknopingspunten te vinden voor de teksten van de Bijbel en waar de hertaling ‘150 psalmen vrij’ van Huub Oosterhuis een prachtig voorbeeld van is.



Maar het boek is meer dan louter hertaling. We leven in een tijd waarin het moeilijk en niet vanzelfsprekend is om stilte, saamenhorigheid en soberheid te beleven. Dit boek wil de lezers gevoelig maken voor de spirituele dimensie van de psalmen en die dimensie vandaag terug ervaarbaar maken.

Na elke psalm volgt een korte meditatie/gebed, gericht tot een ‘Jij’, en vanuit het besef dat ‘ik’ niet degene ben, waar alles om draait. Het is als een antwoord/tegenwoord op onze hedendaagse ‘ik-cultuur’.

Dit boek spreekt de levensadem van JVP, 'vondeling' en 'gunsteling' op deze wereld. De psalmen roepen ons op: "moge de aarde duurzaam zijn, moge ons wereldbestel rechtvaardig zijn". Het boek wil dan ook een geschenk zijn voor de wereld.

Het boek wordt verkocht ten voordele van vzw KlimaatContact waarin Jos' dochter Joke als vrijwilliger actief is en het kan besteld worden via mail: mijjouwvondeling@gmail.com. Het kost 25 euro. (BE69 9796 4393 2178 op naam van Joke Van Pelt) en is momenteel in herdruk.

Deze boekbespreking is ook te lezen op onze website [via deze link](#) met de mogelijkheid er commentaar op te geven.

NVDR: ook in kerknet staat er een artikel over de auteur en het boek:

<https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel/%E2%80%9898150-seculiere-psalmen%E2%80%99-levenswerk-van-ongeneeslijk-zieke-jos>

Net voor de publicatie van dit nummer vernemen we het overlijden van Jos Van Pelt. Hij werd 75 jaar. Veel kapelgangers hebben Jos gekend toen hij pastor was in de Universitaire Parochie en bewaren goede herinneringen aan hem.

De gedachtenisviering heeft plaats in de Sint-Jan-de-Doperkerk, Groot Begijnhof in Leuven op zondagnamiddag 18 februari om 14.30 uur.

Het overlijdensbericht is te vinden op de [website van Begrafenissen Pues](#).



Terug naar inhoudstafel

Boekbespreking: 'DOM - Pleidooi tegen onwetendheid' – Réginald Moreels

door Mark Cornelis

Volgens Réginald Moreels, een bekende 'oorlogschirurg', laten mensen zich veel te gemakkelijk in slaap wiegen door oppervlakkige en naïeve standpunten. Een gebrek aan kennis is volgens hem geen echte domheid. Men kan of moet ook niet alles weten. Domheid is wel beweringen uiten die totaal indruisen tegen vastgestelde feiten en wiskundig bewezen berekeningen. Domheid is een ontsporen van rede naar redeloosheid.



Intelligentie werd en wordt bijna altijd gewogen op basis van een intelligentiequotiënt (IQ). Het IQ wordt echter overschat. Intelligentie verhindert geen stommiteiten. Het gezond verstand van een boer dient de samenleving vaak veel beter dan de holle leuzen van pretentieuze betweters. De geschiedenis staat bol van domme beslissingen. Maakt technologie ons slimmer? En wat met *artificiële intelligentie* (AI)? *'Ik voorspel - aldus de auteur - dat de artificieel intelligente robot evenveel domheden zal begaan als de mens'*.

Twijfel is het enige houvast om wijsheid te verwerven. Maar is men daarom ook intelligent? Wat stelt die intelligentie trouwens voor als ze voortdurend geërodeerd dreigt te worden door domheid? Liefde overstijgt nog altijd niet de haat. Waarheden kunnen soms dom lijken en leugens verstandig. Dat een burger of een overheid reageert op een onrecht of een ramp is niet dom, maar menselijk. Dom is wel niet in te zien dat vele problemen complex zijn.

Domheid en identiteit. Exclusieve identiteit is dom, inclusieve identiteit al heel wat wijzer. Racisme is dom. Schuilt domheid niet in het hoofd van mensen die er zich (nog) niet bewust van zijn dat er

iets scheelt aan onze manier van denken en leven? *'Hoe meer 'beschaving', hoe meer wapens: dat is zonder twijfel een vorm van universele domheid'*, aldus de auteur.

Hoe definieert men domheid in levensbeschouwingen? Geloof valt buiten de begrippen wijsheid en domheid. Alleen de interpretatie ervan kan voor gelovigen en ongelovigen wijs of dom overkomen. Oorlog voeren in naam van een godsdienst behoort tot de wreedste domheden.

Maakt domheid je gelukkig? Het 'ware' geluk staat in het teken van een ideaal. Het is de liefde die gelukkig maakt. Een echt doorleefd engagement is niet te vatten in termen van dom of verstandig. Hoe reageren op domheid? Een stommitieit toegeven is een teken van verstand. Koppigheid is een vorm van domheid.

Loslopende sociale media maken ons dommer. Tracht waarheid van onwaarheid te onderscheiden en zo domheid te vermijden. De schandaligste domheid en het grootste onrecht is de groeiende kloof tussen rijken en armen. Is het wel zo verstandig te blijven verlangen naar het allernieuwste product, het allernieuwste technisch snufje, het duurste pak? Is men bereid meer te betalen voor producten die niet gefabriceerd zijn door kinderarbeiders of dwangarbeiders?

Uitgeverij: Halewijn

ISBN: 978-90-8528-591-5

Ook deze boekbespreking is te lezen op onze website [via deze link](#) en met de mogelijkheid er commentaar op te geven.



Terug naar inhoudstafel

Inspiratie en bezinning in homilieën voor vandaag

door Mark Cornelis

Dit boek wil een bron zijn van inspiratie en een houvast bieden. Fragmenten uit '**INSPIRATIE & BEZINNING in homilieën voor vandaag**' verschenen reeds in de e-Bubbels van 11 september 2020 en 9 juni 2023. De 20 bezinningen en homilieën hebben een Bijbelse en theologische grond, maar zijn actueel verwoord. Er zijn nog slechts 11 exemplaren van dit boek. Een laatste kans! [Klik hier voor meer informatie.](#)

Uitgeverij: Halewijn (2017)

ISBN 978-90-8528-442-0



Terug naar inhoudstafel

40-dagen retraite 2024: De steen is weggerold

aangebracht door de redactie

Deze digitale retraite is geïnspireerd door de ignatiaanse spiritualiteit. Die spiritualiteit helpt je God te zoeken en te vinden in alle dingen. De Geestelijke Oefeningen van Ignatius van Loyola vormen er de ruggengraat van. Dat is een gebedstraject van 30 dagen, waar ook de digitale retraites op geïnspireerd zijn.

Als deelnemer van de digitale retraite ontvang je in de 40-dagentijd dagelijks een gebedsmail. In die mail staat de meditatie voor de volgende dag. Zo'n meditatie bestaat uit een Bijbeltekst en enkele vraagjes die je helpen om de woorden binnen te laten komen in je hart. Je bepaalt zelf hoeveel tijd je daarvoor uittrekt.

Meer info en inschrijving: <https://ignatiaansbidden.org/>



Terug naar inhoudstafel

Ecokerk-avond in de kerk van Bekkevoort op maandag 4 maart 2024

aangebracht door Freddy De Baets

Voor iedereen die belangstelling heeft, gaat op maandag 4 maart 2024 om 19.30 uur in de kerk van Bekkevoort een Ecokerk-avond door. Er is vrije toegang en je bent welkom vanaf 19 uur. Bekkevoort kan je gemakkelijk bereiken met de lijnbus vanuit Leuven (lijn 370 Leuven-Diest). Voor de terugkeer vertrekt er een bus tot 21.45 uur.



Terug naar inhoudstafel



Foto: van Ellen via Pixabay

Hoe ouder liefde wordt, hoe minder woorden ze nodig heeft.
Een blik, een stil gebaar volstaan om alles te zeggen.

Kris Gelaude

En tot slot

Ik heb 'n vriend

door Toon Hermans



*Als je iemand hebt
die alles met je deelt
de tafel en het bed
een die je nooit verveelt
als je iemand hebt
die al je zorgen heelt
weet je wat dat zeggen wil?
weet je wat dat scheelt?*

*Als je echt van iemand houdt
iemand alles toevertrouwt
een die echt weet wie je bent
en ook je zwakke plekken kent
die bij je staat en je vergeeft
een die 'naast' en 'in' je leeft
dan pas voel je wat leven is
en dat liefde geven is.*

*Je hebt iemand nodig
stil en oprecht
die het als het er op aankomt
voor je bidt en voor je vecht
pas, als je iemand hebt
die met je lacht
èn met je grient
dan kun je pas zeggen:
Ik heb 'n vriend.*